



Εκδοση «Μητρική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Σε μια εποχή δίχως ευτυχία και γεμάτη από αυταπάτες, όπως αυτή που διανύουμε, και που ελπίζουμε να διαρκέσει για λίγο μόνο ακόμα, υπήρξε πάντα η ευχαρίστηση της, άθλιας και ακράτητης, ανύπαρκτης και αδύνατης ατομικής ελευθερίας φυσικής μορφής.

Μόνο μερικοί γνωρίζουν ότι αυτή η ελευθερία δεν υπάρχει σε αντιπαράθεση με τους άλλους, αλλά υπάρχει μόνον στην δική μας εσωτερικότητα, αποκλειστικά για την αναζήτηση της αληθινής και προσωπικής πνευματικής ταυτότητας.

Για να επιβεβαιώσουν και να διευκολύνουν αυτήν την αναζήτηση, εδώ και αιώνες οι λίγοι ενδιαφερόμενοι ενώθηκαν σε οργανώσεις που, φέρουν το όνομα του «ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ».

Δυστυχώς, ακόμη και αυτές οι οργανώσεις, από καιρού σε καιρό, καταλήγουν να αισθάνονται, κατά κάποιο τρόπο, τα συμπτώματα μιας γενικής σύγχυσης.

Το ανθρώπινο ον έρχεται στη Γη για να γνωρίσει τον εαυτόν του, αφού καθαρίσει και αποκαταστήσει τις δικές του ενέργειες που τον ωθούν στην γνώση της εσωτερικής αλήθειας. Αυτό μας διδάσκει ο Χριστός σε όλες του σχεδόν τις εκδηλώσεις.

Η αληθινή μύηση είναι αυτή που ωθεί το ανθρώπινο ον να πλησιάσει όλο και περισσότερο στον Θεό.

Πρέπει να τεθούμε στα χέρια του Θεού, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να είμαστε βαθειά σεμνοί.

Η σεμνότητα είναι το μοναδικό κλειδί της γνώσης.

Εάν εμείς είμαστε αληθινά σεμνοί, όχι μονάχα θα γνωρίσουμε τον εαυτόν μας, αλλά θα είμαστε επίσης, σε θέση να βοηθήσουμε τους άλλους, ωθώντας τους να γνωρίσουν κι εκείνοι τον εαυτόν τους.

Σε κάθε περίπτωση, καλό θα είναι, ο καθένας από εμάς, κάθε μέρα, σε κάποια στιγμή υλικής ανάπαυσης, ακόμη καλύτερα πριν πάμε για ύπνο, να σταθούμε ενώπιόν του εαυτού μας και να παρακαλέσουμε τον Θεό να τον βοηθήσει να γνωρίσει τον ταυτότητά του.

