



Εκδοση «Μητρική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

Ο ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Η πράξη που είναι πιο σημαντική, και την οποία οφείλουμε να μάθουμε μέσα σε ένα Τεκτονικό Τύπο, είναι ο διαλογισμός, δηλαδή η χαλαρή σκέψη, συνεχής και βαθιά, μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο.

Η αληθινή μύηση είναι εκείνη που ωθεί το ανθρώπινο ον να πλησιάσει όλο και περισσότερο προς τον Θεό.

Οφείλουμε να τεθούμε στα χέρια του Θεού. Αλλά, για να το κάνουμε, πρέπει να είμαστε βαθιά ταπεινοί.

Η ταπεινότητα είναι το κλειδί της γνώσης. Εάν είμασταν πραγματικά ταπεινοί, όχι μονάχα θα γνωρίζαμε εμάς τους ίδιους, αλλά θα βοηθούσαμε και τους άλλους.

Για να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε αυτό, οφείλουμε να θέσουμε μέσα στο μυαλό μας, την πιο βαθιά σιγή, μειώνοντας κάθε σκέψη και να συγκεντρωθούμε ενωτικά πάνω σε κάθε αντικείμενο του διαλογισμού μας.

Προσεγγίζοντας την σιγή, θα βρεθούμε, μόνοι ενώπιον του αντικειμένου του διαλογισμού μας, με το οποίο οφείλουμε να συναντηθούμε για να μπορέσουμε να το μετασηματίσουμε στην αντίστοιχη αρετή.



Για να γίνει αυτό, πρέπει να απευθυνθούμε στην Θεία Πρόνοια, που είναι μία από τις δυνάμεις του θείου επιπέδου, η οποία δεν θα υπακούσει ποτέ στον Άνθρωπο, αλλά που μπορεί να συμμαχήσει, με την δική της ελεύθερη βούληση, με την ανθρώπινη θέληση, εάν αυτή το αξίζει.

Μιλώντας την γλώσσα των Διδασκάλων του παρελθόντος, εμείς μπορούμε να καθαρίσουμε τα μέταλλά μας, με το V.I.T.R.I.O.L. (σημ. μετ.: *Visita interiora terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem* δηλαδή: *Επισκέψου το εσωτερικό της Γης και ανερχόμενος να*

ανακαλύψεις την απόκρυφη λίθο), κατερχόμενοι στο βάθος του εαυτού μας για να αναζητήσουμε και αναγνωρίσουμε τα ελαττώματά μας, τις προκαταλήψεις μας, τα πάθη μας, για να μπορέσουμε να τα μετασχηματίσουμε σε αντίστοιχες αρετές, μέχρι να τα φέρουμε στο μέγιστο της καθαρότητάς τους.

Ο διαλογισμός είναι ένα μέσο που μας επιτρέπει να τείνουμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, εάν κατορθώσουμε να απομακρυνθούμε από κάθε σκέψη δεμένη με ελαττώματα, αδυναμίες, πάθη, προκαταλήψεις.

Πρέπει, δηλαδή, να είμαστε καθαροί, ταπεινοί, γαλήνιοι και συγκεντρωμένοι.