

## Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο  
Sebastiano Caracciolo 33° 90° 97°



Στην σημερινή εποχή, στην Ευρώπη, ο Χριστός υιός του Θεού, κοσκινίζεται μέσα από τις συνειδήσεις αυτών που ντρέπονται να πούν ότι είναι βαπτισμένοι, από εκείνους που δεν αναζητούν πλέον τον Θεό Δημιουργό, πατέρα όλων, από εκείνους που δεν έχουν πιά την αίσθηση της τιμής, του δοσμένου λόγου, που ζουν μία συνεχή επιθυμία ισχύος, πλουτισμού, της λεκτικής ή μουσικής αποβλάκωσης, της δειλίας, που δικαιολογούν κάθε ανηθικότητα, που έχουν χάσει την χαρά του να ζούν, την χαρά της φιλίας, του απλωμένου χεριού, που θέλουν μόνο να κατισχύουν, που δεν έχουν το θάρρος να αντιμετωπίσουν ειλικρινά οποιαδήποτε κατάσταση.

Αυτοί, δεν έχουν πλέον ούτε την θέληση ούτε την επιθυμία της θυσίας. Ο Θεός τους δονεί μέσα στην αντοχή της ψυχής τους, προκειμένου να δυνηθούν να ανοίξουν επιτέλους, τα μάτια που εκείνοι με την θέλησή τους έκλεισαν με κάθε κόστος, προκειμένου να μην βλέπουν, εξαπατώμενοι και αποδεχόμενοι τα γεγονότα ως αναποδιές.

Ευχαριστούμε τον Θεό που ωθεί την ανθρωπότητα με όλες τις αντιλογίες της και τους αγώνες της.

Η Δύση, θα πρέπει να σταματήσει να μιλά πάντοτε για ελευθερία που είναι μόνον μία ουτοπία απραγματοποίητη στην Γη.

Πρέπει να επανέλθουμε μιλώντας για κανόνες, για ηθικότητα, για αρετή (ελαχιστοποιώντας την αρετολογία), για αγάπη, για θυσία, για τον Χριστό, τον αδελφό Ιησού, που σταυρώθηκε στον σταυρό για την ελευθέρωση της ανθρωπότητας.

Είμαι σίγουρος ότι, στο τέλος της Kaly Yuga, η ανθρωπότητα θα αρχίσει να ζεί με Γαλήνη και Αγάπη.