

Η Σπουδαιότητα του Τύπου μας

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo
33° 90° 97°



Πιστεύω και ελπίζω πως το ελάχιστο που μας παρακινεί να αισθανόμαστε προνομιακά, είναι αποτέλεσμα των επιμελών αναγνώσμάτων των δημοσιευμένων άρθρων της έκδοσής μας «Η Μυητική Αφύπνιση» ^[*].

Ο Τεκτονισμός μας είναι ένας Τεκτονισμός που δεν ασχολείται με λεσχιακά θέματα, ή θέματα εμπορικού χαρακτήρα ούτε βέβηλες γνωριμίες για την κατάληψη θέσεων, ή θέματα καριέρας, ούτε ασχολείται με θέματα κοινωνικού χαρακτήρα, πολιτικο-θρησκευτικού, φιλανθρωπικού, περιβαλλοντικού ή ο,τιδήποτε άλλο, παρ'όλο τον σεβασμό μας σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν στο βέβηλο επίπεδο.

Γ'αυτό, με αυτήν την έννοια είμαστε φτωχοί, δηλαδή δεν έχουμε τίποτε υλικό να δώσουμε ή να προσφέρουμε.

Αντίθετα, μας ενδιαφέρει η Παραδοσιακή οδός, ή ο οδός της αληθινής Μύησης η οποία με πολύ απλά και συνθετικά λόγια, δεν είναι τίποτε άλλο από την μάχη μίας πλευράς του εαυτού μας εναντίον μίας άλλης: Πολύ απλά το αντικείμενο και το υποκείμενο της Μύησης συμπίπτουν απόλυτα.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εδώ και πολύ καιρό έχουν συντελεσθεί πολλές αλλαγές στο κλίμα, στην μετακίνηση των ανθρώπων, στην συμπεριφορά των ανδρών και των γυναικών, στην εγκληματικότητα, στις σκοτεινές δυνάμεις που μάχονται ενάντια στις έρευνές μας και στους διαλογισμούς μας.

Ο καθένας μας οφείλει να μελετήσει και να παρατηρήσει βαθειά για να κατανοήσει το δικό του εσωτερικό «ΕΓΩ», και να ανακαλύψει την δική του αληθινή ταυτότητα και πνευματικότητα.

[*] Σ.τ.Μ.: Το Μηνιαίο μήνυμα που δημοσιεύουμε κάθε μήνα στην ιστοσελίδα μας είναι το κεντρικό θέμα της ηλεκτρονικής μηνιαίας έκδοσης «Η Μυητική Αφύπνιση», την οποία μπορείτε να αναζητήσετε ολοκληρωμένη στην διεθνή ιστοσελίδα www.misraimtemphris.org στο Link "Rivista", μαζί με όλα τα τεύχη από το 2004 μέχρι σήμερα.