

Το Φιλοσοφικό πυρ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο

Roberto Randellini

33° 90° 97°



Πολύ συχνά, σχεδόν από τις πρώτες στιγμές που θα βρεθεί κάποιος στη μνητικό Τεκτονικό περιβάλλον, γίνεται λόγος για το «Πυρ των Φιλοσόφων» δηλαδή για το «Φιλοσοφικό Πυρ».

Ο αλχημικο-ερμητικός συμβολισμός αποτελεί μέρος της δυτικής Παράδοσης, ενοποιημένος στον συμβολισμό που είναι δεμένος με την Ελευθεροτεκτονική Τέχνη και σε εκείνον της Καμπαλά και επομένως με τον Τύπο μας.

Η μνητική εμπειρία της «Αίθουσας των Στοχασμών», διαμέσου του V.I.T.R.I.O.L. και κυρίως διαμέσου του ζωντανού πυρός της φλόγας που βρίσκεται μέσα της, μας δίδει να καταλάβουμε άμεσα την σπουδαιότητα αυτού του πυρός. Η Γνώση αυτή γίνεται σταδιακά μία «συνθήκη», ένα «καθεστώς» που μας ωθεί να καθαρίσουμε τα «μέταλλά» μας από τις σκουριές και τις ατέλειες, ή να μετασχηματίσουμε τα δεμένα στην προσωπικότητά μας ελαττώματα στις αντίστοιχες αρετές. Το «Πυρ» μας δεν είναι καταστροφικό αλλά καθαρτήριο, διαχωρίζει το λεπτό από το πυκνό και δρά βαθμηδόν σε όλα τα επίπεδα του Είναι μας.

Χωρίς την αφή του και την γνώση των βαθμίδων θερμής του, το «Έργο» δεν μπορεί να εκκινήσει, να συνεχίσει και να περατωθεί. Πρέπει να διατηρείται πάντα άσβεστο, ρυθμισμένο στην σωστή θερμοκρασία. Έξω από την μεταφορική του έννοια είναι σημαντικό να μείνουμε στην γνώση αυτού του πυρός για να κατανοήσουμε ορθά και με παραδοσιακή νοοτροπία τον τρόπο προσευχής και διαλογισμού. Δεν αρκεί η μελέτη, αλλά είναι απαραίτητη η συνοδεία αυτού του πυρός, γιατί διαφορετικά θα είχαμε μόνον μία οριζόντια και ισόπεδη νοοτροπία, σε τέτοιο βαθμό ώστε απλά θα ικανοποιούσαμε το εγωϊστικό και μάταιο μέρος μας, το χαμηλό και υλικό μας «εγώ». Αυτό το Πυρ είναι η αναδύουσα επιθυμία που έφερε τον ακατέργαστο λίθο μας στην θύρα του Ναού της Σοφίας και της Γνώσης στο «γνώθι σ'αυτὸν» το ευρισκόμενο στην μετωπίδα του Ναού του Απόλλωνα των Δελφών, και όπου αφού πέρασε το κατώφλι άρχισε να εξευγενίζεται μέσα στην μετασχηματική εμπειρία του Θυσιαστικού Τύπου, εγκαταλείποντας ελαττώματα σε θρίαμβο των αντίστοιχων αρετών, μέσα στην καταπληκτική εμπειρία της επίκλησης της Υπερτάτης Θεότητας!

Επαναλαμβάνοντας αυτήν την επίκληση θα αισθανθούμε όλο και πιο ενεργητικοί στην κατανόηση των πνευματικών Μυστηρίων, και θα ανακαλύψουμε αδιανόητα αποθέματα ενέργειας και δύναμης για την υπέρβαση των δοκιμασιών μας κατά την διάρκεια της πορείας προσέγγισης του σκοπού του «Μεγάλου Έργου».

«Αυτό το Πυρ είναι μέγα μυστήριο» μου έλεγε πολλά χρόνια πριν ο Μεγάλος μας Αδελφός Sebastiano Caracciolo όταν, εκστασιασμένος από την ανάγνωση ενός μικρού αλχημικού βιβλίου του G.Pontano με τίτλο «το φιλοσοφικό πυρ» κατέληξα να του ζητήσω εξηγήσεις πριν από την έναρξη κάποιας συνεδρίας.

«Μπορείς να το βρεις μόνον μέσα σου. Ψάξτο χωρίς να κουραστείς ποτέ και θα δεις ότι

κάποια στιγμή, κάτι το καταπληκτικό θα συμβεί» μου είχε πει.

Από τότε το ψάχνω ακόμα, ακολουθώντας τις σοφές του συμβουλές, και ακόμη κι'αν δεν το έχω βρεί ακόμη, έχω πεισθεί μέσα μου ότι Εκείνος το είχε ως εσωτερική του συντροφιά, ήδη από τότε που μου μιλούσε γι'αυτό!

Αυτή η βεβαιότητα, είναι ώριμη και διαφανής σαν νερό πηγής μέσα μου, και παραδόξως παρά το πέρασμά του στην Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα, αισθάνομαι την παρουσία του πιο έντονη από πριν. Αυτό το Μυστήριο ξεκινά με την Σεμνότητα και καταλήγει σε αυτήν. Εκείνη την σεμνότητα την αληθινή, χωρίς προσποιήσεις, που δεν είναι δόλια εξαπάτηση και ενδεδυμένη με υποκρισία για να ξεγλιστρήσουμε σε άλλες καταστάσεις. Συνθήκη Αλήθειας ενώπιον του Θεού και της Συνείδησής μας.

Ασφαλώς ο καθένας μας ενεργεί μέσα του με τις χορδές που του είναι πιο οικείες.

Σε όλους εσάς με αδελφική αγάπη, ακολουθώντας με προσοχή τον κανόνα του Αγίου Benedetto: «Lege, Lege, relege, ora, labora et invenies» (Σ.τ.Μ.: *διάβασε, διάβασε, ξαναδιάβασε, προσευχήσου και θα ανακαλύψεις*)