



Εκδοση «Μητική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής  
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - [www.misraimmemphis.gr](http://www.misraimmemphis.gr)

## **Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ**

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο  
Sebastiano Caracciolo

Ένα Τεκτονικό Τάγμα, αυθεντικά ισχυρό και τέλειο, είναι ένας Οργανισμός που καθοδηγεί του οπαδούς του να αναζητούν, στην πιο βαθιά και προσωπική μυστικότητα, την αλήθεια της δικής τους ύπαρξης.

Η οργάνωσή μας, είναι βαθιάς μητικής φύσης, από την στιγμή που, πλην των οργανωτικών δεσμών, όμοιων με οποιαδήποτε άλλη οργάνωση, έχει δεσμό, ιδιαίτερα προσωπικό, πνευματικής φύσης, έμφυτης αναζήτησης της αλήθειας, που από τον υλικό κόσμο μας ωθεί προς τον μεταφυσικό κόσμο, που ενυπάρχει εντός μας.

Αυτός ο πνευματικός δεσμός, εάν γίνεται αντιληπτός πραγματικά και βαθιά, ενώνει τα διάφορα μέλη, δίδοντας απαρχή σε μία δύναμη πολύ συνεκτική, που εμείς αποκαλούμε «ΕΓΡΗΓΟΡΟΣ».

Αυτή η δύναμη, η οποία κατά την διάρκεια κάθε μητικής συνεδρίας, οποιουδήποτε βαθμού, αναβλύζει από την συνεκτικότητα όλων των παρισταμένων, επιστρέφει στους ίδιους, δεκαπλασιασμένη, κατά την στιγμή του τυπικού.

Δυστυχώς, εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν είναι ολικά συνδεδεμένος στην τυπικότητα (*σημ. μεταφρ. : του Τυπικού*) του Τάγματος, ή ακόμα χειρότερα, εάν επιθυμεί την αλλαγή του, το Πνεύμα του Τύπου, σε σύντομο διάστημα, τον ωθεί να αποτραβηχτεί από τον Οργανισμό, ενώ οι υπόλοιποι συγχρόνως, ενώνονται περισσότερο.

Στο Μητικό μας Τάγμα, το Εγρηγορός επιτυγχάνει μία δύναμη η οποία, ενώ δυναμώνει και βοηθά αυτούς που βρίσκονται στο κέντρο του και είναι ειλικρινείς, έμπιστοι και συνεπείς στο Τάγμα, του οποίου σέβονται τους κανόνες, μετατρέπεται σε άκαμπτο δικαστή γι αυτούς που δεν είναι έμπιστοι και είναι έξω από το κέντρο του.