

Ενας σύντομος διαλογισμός

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo 33° 90° 97°



Αρκετοί, κυρίως νεώτεροι, ελπίζουν συχνά ότι θα μπορούσαν να αποκτήσουν κάποια ιδιαίτερη διδασκαλία που θα τους μετέτρεπε σε «μυημένους» και έτσι να επιτύχουν σύντομα το μέγιστο της πνευματικότητας.

Αναζητούν έναν Διδάσκαλο που θα τους εξηγήσει ποιόν δρόμο να ακολουθήσουν ούτως ώστε να επιτύχουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα, αυτό που αποκαλούμε «αληθικό χρυσό».

Θα ήταν καλύτερα να γνώρισαν ότι αυτός ο χρυσός δεν αποκτάται με συνταγή, ούτε ακόμα λιγότερο με μία διδασκαλία ή κάποιο δόγμα ή πίστη, ούτε με βιασύνη.

Αυτός ο χρυσός αποκτάται με μία εργασία προετοιμασίας, αργή και αταλάντευτη, που αρχίζει με τον καθαρισμό και ακολούθως με την εργασία μετασχηματισμού.

Αυτή η εργασία είναι απαραίτητα ατομική. Ο Διδάσκαλος μπορεί να δώσει στον μαθητή μόνον την πνευματική επίδραση για να επιταχύνει σ'αυτόν την αποφασιστικότητα να προχωρήσει μπροστά.

Η εργασία προετοιμασίας αποτελείται από την αυτόνομη δημιουργία της προσωπικότητάς μας που θα είναι ο δικός μας εσωτερικός Ναός όπου θα γίνει η εργασία μετασχηματισμού.

Οφείλουμε να καταστρέψουμε την προσωπικότητα που μας επιβάλουν άλλοι δια μέσου των διαστροφών του ιστορικού ανθρώπου.

Αυτή η καταστροφή και η αυτοδημιουργία της προσωπικότητας πρέπει να συντελεσθεί ΕΝ ΣΙΓΗ, στην πειθαρχία και την άκαμπτη κυριαρχία επί του εαυτού.

Οφείλουμε να κάνουμε να αναγεννηθούν εντός μας τα σύμβολα. **Οφείλουμε να γίνουμε ο νόμος, εάν επιθυμούμε να απολυτρωθούμε από την αιχμαλωσία του νόμου.**

Σε όσους μας ζητούν μία διδασκαλία ή μία συνταγή εμείς απαντάμε: Προσπαθήστε να καταλάβετε τα σύμβολα που το Σεβάσμιο Τάγμα μας μας υποδεικνύει, προσπαθήστε με όλες τις δυνάμεις να τα αναγεννήσετε και να τα ζωογονήσετε στην απόλυτη σιγή της συνείδησής σας, απογυμνωμένης από πόθους και επιθυμίες από προκαταλήψεις και πολυάριθμες σκουριές που σας επιβαρύνουν και τότε θα δείτε αποτέλεσμα.

Οφείλουμε να γαληνέψουμε σταδιακά την ψυχή μας που δεν γνωρίζει ανάπαυλα και ειρήνη.

Οφείλουμε να μάθουμε να είμαστε ο εαυτός μας και να βρίσκουμε εντός μας αξία και σκοπό.

Οφείλουμε να μάθουμε να αισθανόμαστε μόνοι. Οφείλουμε να μάθουμε να ζούμε στη μοναξιά μας και να αντιλαμβανόμαστε το σύμπαν ως Ενα και το Ενα ως τον εαυτόν μας.

Οφείλουμε να μάθουμε να νικάμε τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες, προσπερνώντας τις.