

Συλλογισμός πάνω στην μητική πορεία

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo
33° 90° 97°



Προχωρώντας μέσα στα χρόνια βλέπουμε τα λάθη που κάναμε κατά την διάρκεια της ζωής μας και αισθανόμαστε την ανάγκη να τα αναλύσουμε με την βοήθεια της μητικής εμπειρίας.

Ο Θεός μας βοηθά πάντοτε και έχουμε καθήκον, από την στιγμή που αναγνωρίσαμε τα προβλήματα και τις ζημιές που προκάλεσαν μέσα μας, να τα μετασχηματίσουμε σε αντίστοιχες αρετές.

Με την βοήθεια του Θεού, την αίσθηση δικαιοσύνης που έχουμε και με την βούλησή μας έχουμε καθήκον να επανορθώσουμε τα σφάλματα που κάναμε εναντίον μας και εναντίον των άλλων.

Ασφαλώς δεν μπορούμε να σταματήσουμε αλλά συνεχίζουμε να πηγαίνουμε μπροστά και ακόμη και εάν δεν το περιμένουμε, θα συνειδητοποιήσουμε ότι τα πάντα αλλάζουν.

Το κακό υπάρχει στην Γη ως εμπόδιο για να το υπερβούμε. Το κακό δεν έχει δική του ζωή. Είναι προορισμένο να χαθεί. Μόλις το υπερβούμε, το εμπόδιο δεν θα συνεχίσει να υφίσταται πλέον. Αντίθετα, μπορούμε να πούμε ότι μας έκανε καλό διότι μας βοήθησε να ανυψωθούμε, να ενδυναμωθούμε.

Όταν βρούμε την Ενότητα στην διαφορετικότητα, το κακό δεν θα υπάρχει πιά.

Καλά θα κάνουμε να σταματήσουμε να θρηνολογούμε και να μην ασχολούμαστε με το τί λένε ή κάνουν οι άλλοι για μας. Καλά θα κάνουμε να σταματήσουμε να αυτοεπηραζόμαστε απο την αρνητικότητα.

Είναι ώρα να σκεφθούμε θετικά. Ας δοκιμάσουμε έστω για μία ημέρα μόνον, να τα δούμε όλα φωτεινά, όλα λαμπερά. Ας ανοίξουμε τα παράθυρα να μπει φρέσκος αέρας, ας διώξουμε την θλίψη, την κατάθλιψη και ας επαναλάβουμε στους εαυτούς μας: «Ο Θεός είναι μαζί μας και τίποτε και κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει την ειρήνη ούτε την βοήθεια του Θεού».

Σκεφθείτε ότι η επονομαζόμενη «ζωή» είναι μία εξιλέωση για όλους, και στο πέρας αυτής της εξιλέωσης, θα επιστρέψουμε εκεί απ'όπου ξεκινήσαμε, με την επίγνωση ότι αφυπνίσαμε μέσα μας την Γνώση με την εμπειρία όλων των εμποδίων που υπερβήκαμε.