

## Για όσους μας πιστεύουν

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο

Roberto Randellini

33° 90° 97°



Για όσους μας πιστεύουν, για όποιον ακόμη δεν έχει παραδοθεί στην αδικία αυτού του κόσμου. Για όποιον ακόμη πιστεύει στην φιλία, την αδελφότητα, στο λόγο τιμής,, στην υπόσχεση. Για όποιον δεν σήκωσε ακόμη λευκή σημαία, για όποιον αισθάνεται δυνατός να ανεχθεί τον εξευτελισμό ενός εχθρού δυνατού και χωρίς δισταγμούς. Για όποιον ακόμη δεν χαμηλώνει το κεφάλι, για όποιον θέλει να κοιτάξει στα μάτια όποιον έχει ενώπιόν του, για όποιον η χειραψία είναι λόγος τιμής, χωρίς ανάγκη δικηγόρων. Για όποιον γνωρίζει να κοιτάζει ψηλά, για όποιον γνωρίζει να υπολογίζει τα άστρα, για όποιον μετρά περισσότερο ένα χαμόγελο από μία υποκριτική γονυκλισία. Για όποιον είναι έμπιστος, νομοταγής, για όποιον δεν γνωρίζει τί σημαίνει προδοσία. Για εκείνους που αγαπούν, μάχονται, πέφτουν και ξανασηκώνονται. Για εκείνους που κάνουν λάθη και παρακαλούν να τα επανορθώσουν. Για όλους εκείνους που ελπίζουν σε ένα κόσμο πιο δίκαιο, για όλους εκείνους που πιστεύουν στο Θεό, για όλους τους σεμνούς υπηρέτες, εμείς φωνάζουμε δυνατά: **«ΠΑΡΟΝΤΕΣ!»**.

Για όποιον δεν εξυβρίζει τα θεία, για όποιον τα υπερασπίζεται, για όποιον δεν καταπατά τους αδύναμους, για όποιον δεν εκμεταλλεύεται τους αγαθούς. Για εκείνους που χάνουν τις μάχες αλλά όχι την τιμή τους, για εκείνους που έχασαν το δρόμο, εμείς φωνάζουμε ακόμη πιο δυνατά: **«ΠΑΡΟΝΤΕΣ!»**.

Για όποιον αγαπά και δεν μισεί, για όποιον κλαίει. Για όποιον ακούει την ωδή του κοκκινολαίμη και του κορυδαλλού. Για όποιον διακρίνει το κόκκινο, το μπλέ και το κίτρινο. Για όποιον χρωδεί την αυγή και το δειλινό, για όποιον ακούει τη φωνή του Θεού στις σιωπές του. Για όποιον μεθά ακόμη με το άρωμα των ρόδων και των γιασεμιών. Για όποιον βλέπει το κάλλος να βγαίνει από τα μάτια αλλά να προέρχεται από το πνεύμα. Για όποιον αναγνωρίζεται από τα παιδιά του. Για όποιον αισθάνεται ότι είναι πάντοτε αδιόρατη πνοή, για όποιον σέβεται τον άνθρωπο και τα ζώα, για όποιον σέβεται τους άλλους και τον εαυτόν του. Για όποιον σέβεται τους Διδασκάλους του, για εκείνον που σέβεται τον πρώτο και τον τελευταίο, για εκείνον που ξέρει ακόμη να συγχωρεί, για όποιον διατηρεί ολόκληρη και άθικτη την αξιοπρέπειά του, εμείς φωνάζουμε πάντοτε πιο δυνατά: **«ΠΑΡΟΝΤΕΣ!»**.

Αφιερωμένο στον Μεγάλο μας Αδελφό Sebastiano Caracciolo, ήδη περασμένο από 4/4/2013 στην Αιώνια Μεγάλη Πυραμίδα, καθώς και τους Σεβασμίους Περασμένους Διδασκάλους του Σεβάσμιου Τύπου μας, των οποίων έχουμε πάντοτε την ανάμνηση, στην αόρατη κορυφή της κομμένης Πυραμίδας, ενωμένοι στη μοίρα και την τύχη, σε κοινωνία με τον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων.

3/2015