



Εκδοση «Μυητική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους την δύναμη να πραγματοποιούν κάθε θέλησή τους και κάθε επιθυμία τους.

Ο άνδρας και η γυναίκα χρησιμοποίησαν αυτή την δύναμη από την αρχή, ξεκινώντας με το να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους να «δοκιμάσουν την γεύση του μήλου και να γνωρίσουν τις συνέπειες που προέκυψαν».

Γνώρισαν τα πάντα, όμως ο Θεός τους κάλυψε με το φυσικό σώμα και τους ώθησε στην «πτώση» από τα ανώτερα επίπεδα πνεύματος, στην γη.

Η υλική ισότητα των δύο υπάρξεων είναι μονάχα μία ουτοπία απραγματοποίητη στην γη. Στο υλικό επίπεδο, η ανομοιότητα θα έπρεπε να είναι σαφής σε όλους.

Στο επίπεδο του πνεύματος, όλα είναι διαφορετικά: για να μπορέσουν να προσεγγίσουν την γνώση, το αρσενικό και το θηλυκό θα πρέπει να ακολουθήσουν **δύο διαφορετικούς δρόμους**, αλλά παρ' όλα αυτά **συνδεδεμένους** και τείνοντες να προσεγγίσουν το **ίδιο σημείο**.

Αυτοί οι δρόμοι έχουν την ίδια αξία, παρόλες τις διαφορές τους.

Όπως ακριβώς συμβαίνει στην βάση ενός ισόπλευρου τριγώνου που υπάρχουν δύο εξωτερικά σημεία, ενωμένα με μία γραμμή (τη βάση), τα οποία, δια δύο δρόμων διαφορετικών και αντιθέτων, οδηγούνται στο ίδιο σημείο στο οποίο και θα ενωθούν (στην κορυφή).

Όταν μιλώ για την κορυφή, εννοώ πάντοτε εκείνη της κομμένης πυραμίδας, η οποία κορυφή βρίσκεται έξω από την υλική κατασκευή !

Οι δύο δρόμοι είναι διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον, έχοντας ωστόσο, την ίδια αξία ζωής, και ενώνονται σε μία μόνη πνευματική κορυφή.

Με αυτά τα δεδομένα, έχουν πάντοτε αξία όλα αυτά που μας διδάσκει η παράδοση, και με την ευκαιρία θεωρούμε ότι το πλέον σημαντικό πρόβλημα που ο άνδρας και η γυναίκα πρέπει να αντιμετωπίσουν και να λύσουν για να απελευθερωθούν τελικά από τα βάρη της ύλης, είναι ακριβώς το να γνωρίζουν να κάνουν αυτοκριτική.

Για μία ορθή κριτική, ο άνδρας και η γυναίκα θα πρέπει να γνωρίζουν να διαλογίζονται σε όλα αυτά που αυξάνουν τα βάρη τους και τα διατηρούν και, ειδικά, στα πάθη, τα ελαττώματα, τις προκαταλήψεις τους, και θα πρέπει, τουλάχιστον, να τείνουν να τα υπερνικήσουν, μετασχηματίζοντάς τα σε αντίστοιχες αρετές.