

Η Γνώση

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo 33° 90° 97°



Τρεις είναι οι δυνάμεις που πρέπει να μας υποστηρίζουν:

Η ταπεινότητα, η εγκαρτέρηση και η δικαιοσύνη.

Η ταπεινότητα θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε το καλό και το κακό, η εγκαρτέρηση θα μας ωθήσει να αναζητήσουμε την αλήθεια, ενώ η δικαιοσύνη, όχι η ανθρώπινη αλλά η Θεία, είναι μία αξία παραδοσιακή και αυθεντική που κατευθύνει όλη την δημιουργία.

Η Θεία δικαιοσύνη μας ωθεί στην προσευχή, που είναι η οδός της καρδιάς, μοναδική οδός που μας επιτρέπει να επιστρέψουμε στα αυθεντικά πλούτη της γνώσης.

Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι αυτή η οδός μπορεί να διανυθεί από μας, άνδρες και γυναίκες, μόνον εάν κατορθώσουμε να διατηρηθούμε καθαροί και ολοκληρωτικά ταπεινοί.

Πράγματι, το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, μιλώντας για την μακαριότητα λέει: «μακάριοι όσοι είναι καθαροί στην καρδιά, αυτοί θα δούν τον Θεό».

Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι ο Θεός προκειμένου να μας βοηθήσει έστειλε στην Γη τον Υιό Του Ιησού Χριστό, ο οποίος με απλά λόγια, καθαρά και ακριβή μας δίδαξε ποιά θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας για να επιστρέψουμε στον Θεό.

Δυστυχώς, λίγα ανθρώπινα όντα κατορθώνουν να κατανοήσουν ότι η ορθή οδός, που οφείλουμε να διανύσουμε όλοι, είναι μόνον εκείνη της προσέγγισης του Θεού, όπως μας δίδαξε ο Ιησούς.

Υπομονή! Πολλοί άνδρες και γυναίκες έχουν χάσει ολοκληρωτικά το πραγματικό νόημα της ζωής.

Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη κατάσταση. Αρκεί να κατανοήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στο κλίμα της γης και στους ανθρώπινους πληθυσμούς.