



Εκδοση «Μητρική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής  
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - [www.misraimmemphis.gr](http://www.misraimmemphis.gr)

## **Απάντηση στον Αδελφό... και στην Αδελφή...**

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο

**Sebastiano Caracciolo**

Αγαπητέ Αδελφέ και αγαπητή Αδελφή, την περασμένη νύχτα στο βαθύ μου όνειρο,μίλησα μαζί σας.

Κάνετε βαθειά εξέταση της συνείδησής σας?

Ωραία.

Είμαι ευχαριστημένος από το ότι πιστεύετε στον Θεό και στην Θεία Πρόνοια.

Μου μιλήσατε για την αγωνία σας σχετικά με την συκοφαντία που εισπράξατε από κάποιον.

Αυτό το κακό γεγονός δεν πρέπει να το καταλογίζετε στον εαυτόν σας γιατί ανήκει σε αυτόν που το προξένησε. Εσείς πρέπει μόνον να το αποδοκιμάσετε, όμως, χωρίς να το ανταποδώσετε σε κανέναν.

Πρέπει να παρακαλάτε τον Θεό να τον βοηθήσει να μετανοήσει.

Ολο αυτό που διαιρεί, είναι το κακό, και είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για να ξεπερασθεί. Μόλις ξεπερασθεί, δεν θα υπάρχει πλέον, και απεναντίας θα λέτε οτι σας βοήθησε και να ανυψωθείτε.

Μόλις βρούμε την Ενότητα στην διαφορετικότητα, το κακό δεν θα έρχεται σε μας πλέον.

Θα κάνετε πολύ καλά να σταματήσετε να θρηνολογείτε συνεχώς, να μην υπολογίζετε το τί κάνουν οι άλλοι εναντίον σας, και να σταματήσετε να αυθυποβάλλεσθε.

Είναι ώρα να ξυπνήσετε με θετικό τρόπο.

Δοκιμάστε, έστω και μόνον για μία ημέρα, δοκιμάστε να δείτε τα πάντα φωτεινά, όμορφα, ακτινοβόλα, διώξτε τη θλίψη, την κατάθλιψη, την αντίδραση στο κάθε τι, και επαναλάβετε στους εαυτούς σας: «Εγώ είμαι με τον Θεό, και κανένας δεν μπορεί να μου αφαιρέσει την Ειρήνη και την Αγάπη του Θεού».

Σχεφθείτε οτι η αποκαλούμενη ζωή είναι μία εξιλέωση για όλους, και, εάν κάναμε αυτό που ήταν σωστό να κάνουμε, στο τέλος της εξιλέωσης θα επανέλθουμε στο σημείο απόπου ξεκινήσαμε, με την συναίσθηση οτι ξυπνήσαμε εντός μας τη Γνώση με την εμπειρία όλων των ξεπερασμένων εμποδίων.

Εμείς οι Τέκτονες, μούμαστε με το V.I.T.R.I.O.L. (*Visita Interiora Terrae rectificando invenies occultum lapidem = Επισκέψου το εσωτερικό της Γης και ανερχόμενος θα ανακαλύψεις τον απόκρυφο λίθο*) το οποίο μας ωθεί να κοιτάξουμε εντός μας για να εξακριβώσουμε τις στρεβλώσεις της προσωπικότητάς μας, τις οποίες πρέπει να διορθώσουμε με την βοήθεια του Θεού, με την θέλησή μας και με την αίσθηση δικαιοσύνης.

Να αγαπάτε σαν κανείς να μην σας έκανε ποτέ να υποφέρετε.