

Ordo ab Chao [Τάξη εκ του χάους]

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο

Roberto Randellini

33° 90° 97°



Ένα Τάγμα γεννάται, αφού κατακτηθεί ένα σημείο αναφοράς ανώτερης φύσης. Όταν το χάος, αρχίζει να αντιλαμβάνεται την ανάδυση ενός κάτι ανώτερης φύσης και μη μετρήσιμης με κοινά μέσα. Αυτό το κάτι είναι πνευματικής φύσης και είναι το μόνο που είναι αληθινό μέσα μας. Αυτό είναι η παρουσία του Θεού εντός μας!

Το Τάγμα βασίζεται στην αρμονική σχέση μεταξύ των εκδηλωμένων πραγμάτων και ενός κέντρου που τα έχει δημιουργήσει. Αυτή η απόσταση αν και ίδια, δεν εξομοιώνει τα διαφορετικά εκδηλωμένα πράγματα μεταξύ τους. Ίδου γιατί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Μόλις συνειδητοποιούν τη παρουσία εκείνης της θείας σπίθας που είναι αντανάκλαση του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων εκκινούν να βαδίζουν με τους νόμους του Τάγματος και της παγκόσμιας Αρμονίας. Ακολουθώντας αρχίζουν να απολαμβάνουν της αρχής της Ισότητας και Αδελφότητας. Το Τάγμα αντιπροσωπεύει τον προθάλαμο του Νόμου της Αλήθειας. Το Τάγμα, μας βάζει σε ένα καθεστώς απελευθέρωσης από όλες τις ανθρώπινες συνθήκες. Εκεί που ο σύγχρονος άνθρωπος επηρεασμένος από τις ψευδοαλήθειες τις οποίες νομίζει ότι έχει κατακτήσει, εκεί ο μυημένος ετοιμάζεται να κατακτήσει την κατάσταση εκείνη που είναι ανεπίδεκτη εξωτερικών ψεύτικων επιδράσεων. Μέσω της εμπειρίας και της εαυτοσυναίσθησης, κατακτώντας την αρετή, απαρνείται τα υλικά αγαθά και κατακτά τα πνευματικά. Τότε μαθαίνει να απολαμβάνει την Ελευθερία. Εκείνη την ελευθερία την μία και μοναδική, θείας προέλευσης, η οποία είναι πραγματικά ικανή να τον θρέψει και να τον ξεδιψάσει χωρίς να του δημιουργήσει ορέξεις ψεύτικων εξαρτήσεων.

Τάγμα σημαίνει να δημιουργείς αρμονία γύρω από ένα σημείο αναφοράς. Έτσι όπως ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος αλλά χωρίς να αντιστρέφει τους ρόλους, δηλαδή χωρίς ποτέ να θεωρεί ότι κατέκτησε κάτι που ακόμα το προσπαθεί. Αυτό το τελευταίο είναι πηγή πολλών κακών, ρίζα κάθε αταξίας. Ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στο κέντρο, ως ενδιάμεσος, Ποντίφηξ μεταξύ ουρανού και γης, στο κατώφλι των δύο κόσμων. Δυστυχώς έκανε κακή χρήση του ρόλου του. Τάγμα σημαίνει να ξέρεις να ίστασαι στο ύψος που πρέπει, στα τιθέντα όρια. Να είσαι ο εαυτός σου. Αυτό σημαίνει να διατηρείς τις πνευματικές σου αξίες. Η ελευθερία δεν δύναται να είναι αποτέλεσμα βίαιων πράξεων. Πρέπει να υπολογίζει πάντοτε την ελευθερία του άλλου. Όποιος γνωρίζει πώς να σταθεί σε ένα Τάγμα γνωρίζει πώς να γαληνεύει το θόρυβο των ψευδαισθήσεων. Αναμένει ελπίζοντας να ακούσει τη «φωνή», εκείνο το μυστηριώδη «κραδασμό» που έρχεται από τον κόσμο του πνεύματος, ικανό να τον φωτίσει και να τον θέσει στην οδό της επανενσωμάτωσης με το Θείο. Τότε ο σοφός άνθρωπος κλείεται εντός του, στον αλχημικό Αθάνωρά του το οποίο έμαθε να κατασκευάζει και αρχίζει να προσεύχεται μέχρις ότου φωτισθεί στις επιλογές του.

5/2015