

Το Εγρηγορός μας

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini

33° 90° 97°



Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, πολλές εκ των οποίων από αντιμνητικούς χώρους, σχετικά με την έννοια του Εγρηγορός. Προς τούτο θα δώσουμε την δική μας ερμηνεία, σεβόμενοι το γεγονός ότι είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί αντιμετώπιση με την δέουσα σοβαρότητα.

Ένας Οργανισμός με χαρακτήρα Παραδοσιακό¹, που ανευρίσκει τις ρίζες του στο αόρατο πεδίο του πνεύματος, αντλεί την ενέργειά του από το συμπαγές και την ενότητα του σκοπού των μελών του. Όσο πιο ισχυρός είναι ο δεσμός τόσο ενισχύεται η ενεργητικότητα, η ένταση και η διεισδυτική ικανότητα.

Το Εγρηγορός μας γεννήθηκε σε μία εποχή άχρονη² σε ένα χώρο απροσδιόριστο και αόριστο, αντηχώντας γύρω του μία άλυσο Πυρός, μορφοποιημένη από μικρούς δαχτύλιους φωτός, έκφραση των Αδελφών, ανδρών και γυναικών, ορατών και αοράτων που συμμετέχουν ή συμμετείχαν κατά το παρελθόν. Όταν ένα στοιχείο βγαίνει από αυτήν την αλυσίδα, αμέσως το Εγρηγορός κλείνει και σφίγγει για προστασία και διατήρηση της ακεραιότητάς του και αυτής των μελών του. Το αντίστροφο, όταν ένα στοιχείο εισέρχεται στην άλυσο, ανοίγει απαλά και συνετά για να τον υποδεχτεί κλείνοντας αμέσως μετά. Αφενός λοιπόν, αμύνεται από επιθέσεις άλλων ομάδων, αφετέρου έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται κατά την διάρκεια μιάς παράβασης προσανατολιζόμενο στον αγώνα του εναντίον άλλων ομάδων.

Φυσικά το Εγρηγορός έχει αμυντικό χαρακτήρα, συμμετέχει μόνον στην αμυντική φάση, διότι οι σκοποί και οι στόχοι του Σεβάσμιου Τύπου μας απευθύνονται στην ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του, με σεβασμό στον πλησίον και στην προστασία του Καλού, της Ειρήνης, της Ανοχής, της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης και της Αγάπης!

Οφείλουμε πάντοτε να θυμόμαστε ότι το Εγρηγορός τρέφεται από τις ενέργειές μας οι οποίες γιαυτό τον λόγο πρέπει να είναι ισορροπημένες τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα. Όσο η τεμπελιά είναι κάτι το αρνητικό, άλλο τόσο η υπερδραστηριότητα μπορεί να κρύβει ανισορροπία ικανή να γεννήσει απροσδόκητες και απρόβλεπτες δυσλειτουργίες. Και τα δύο είναι αρνητικά στην πνευματική πορεία.

Αλχημικά δηλαδή, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την καύση σε απαλή και αργή φωτιά, όπως γίνεται με την επώαση πριν την εκκόλαση προκειμένου να αποφύγουμε επώδυνες πληγές στο ψυχικό μας επίπεδο.

Όταν μιλούμε για Εγρηγορός θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μεταφερόμαστε σε επίπεδα υψηλά και ακριβώς γιαυτόν τον λόγο αρκετά επικίνδυνα. Τα Εγρηγορότα αποτελούν μία δύναμη μοιραία την οποία μία ομάδα μπορεί να κινήσει κατά βούληση προκαλώντας εκτροχιασμούς σε αρνητικά αποτελέσματα ενάντια στους αυθεντικούς σκοπούς απελευθερώνοντας καταστροφικές δυνάμεις, ικανές να διαλύσουν τα πάντα. Η ουσία του Εγρηγορός αποτελείται από κύματα σκέψης

¹ ΣτΜ: Με τον όρο «Παράδοση» και «Παραδοσιακό» στον Εσωτερισμό δεν εννοούμε κάτι που αφορά ήθη και έθιμα αλλά την κατάσταση συνειδητοποίησης της θείας υπόστασης του ανθρώπου και της ύπαρξης της θείκης σπίθας εντός του.

² ΣτΜ: Ο χρόνος είναι αποτέλεσμα της Πτώσης και γεννήθηκε από την ανάγκη αποκατάστασης του πρωταρχικού σφάλματος.

ικανά να αποκτήσουν, όταν εκπέμπονται από διάφορα στοιχεία συντονισμένα και σε αρμονία μεταξύ τους, μια τρομερή δύναμη. Εξ'ού και η ανάγκη από όλους στο να είμαστε συμμετέχοντες και σύμφωνοι με ό,τι γίνεται, σταθεροί στην καρδιά και το μυαλό, αγνοί στις προθέσεις.

Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι το μυαλό είναι απαλλαγμένο από κακές σκέψεις και από σπατάλη ψυχικής φύσης. Είναι, συνεπώς συνετό να απέχουμε από το Έργο εάν η ψυχή δεν είναι γαλήνια ή, ακόμη χειρότερα, εάν ο σπόρος της εξέγερσης και της προδοσίας κατοικεί εκεί σε λανθάνουσα κατάσταση³. Από όλα αυτά ένα αξίωμα προκύπτει ως απαραίτητη προϋπόθεση: να είμαστε καθαροί στο πνεύμα!

«Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών έστιν η βασιλεία των ουρανών»⁴. Δυστυχώς η ανθρωπότητα, εγκλωβισμένη στο εγώ και μπερδεμένη από μοντέλα υπαρξιακά αλλά κυρίως από την επιθυμία Ισχύος, εκμεταλλεύεται και εξαφανίζει όλα τα βασίλεια της φύσης με τα οποία οφείλει να ζει, βρίσκοντας αξίες λανθασμένες και κάλπικες.

Ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει κενό ανάμεσα στη σκέψη και τη δράση. Ο «Λόγος» παραδοσιακά συνδεδεμένος με τη δράση⁵ παραμένει αποσυνδεδεμένος από αυτήν. Μιλάμε, μιλάμε, λέμε λόγια πολλά, αλλά λόγια που παραμένουν άχρηστες λέξεις αποκομμένες από το πνεύμα. Αντιθέτως οφείλουμε να εμψυχώνουμε τους λόγους μας κάνοντάς τους ενεργητικούς και λειτουργικούς.

Πρέπει ο «ήχος της ομιλίας» να έχει αξία ιερή και δημιουργική. Έτσι από τα λόγια ακολουθούν τα γεγονότα, από τις σκέψεις η δράση. Στο σύντομο διάστημα που τα χωρίζει δεν υπάρχει χώρος για ψεύδος. Όσοι υποτροπιάζουν θα βρεθούν σε κατώτερα επίπεδα από εκείνα του «είναι»⁶.

Για να βεβαιωθούμε ότι δεν συμμετέχουμε στο λάθος και στην αντιμύηση πρέπει, πλην των μεθόδων, να ασχοληθούμε και με το παράδειγμα. Πριν γίνουμε ουράνιοι Ιππότες ας γίνουμε επίγειοι Ιππότες. Ας μάθουμε να είμαστε άνθρωποι, με σεβασμό στον λόγο μας, Σεμνότητα, Πίστη Ειλικρίνεια, Τιμιότητα, Γενναιοδωρία. Τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους.

Όποιος πιστεύει ότι η δύναμη ενός Μυητικού Οργανισμού είναι η ποσότητα κάνει λάθος. Όποιος δείχνει ασέβεια θα λάβει ασέβεια. Όποιος δείχνει αγάπη θα λάβει αγάπη. Το Εγρηγορός του Τύπου μας είναι υγιές και ισχυρό και αντιμετωπίζει πάντοτε τις επιθέσεις της αντιμύησης με επιτυχία. Ειδικά εκείνες που θέλουν να τροποποιήσουν τις ιδιαιτερότητες των υψηλότερων επιπέδων του⁷. Τα πάντα είναι μέσα μας. Όσιρις και Σεθ, Ιησούς και Ιούδας, Φως και σκότος...

³ ΣτΜ: Ο Τύπος μας έχει πληθώρα περιστατικών προδοτικών ενεργειών από μέλη που προσπάθησαν να σφετερισθούν την αγνότητά του, να τον χρησιμοποιήσουν για προσωπική προβολή, να τον μετατρέψουν σε όργανό τους και τελικώς να αποτύχουν αφού εκτέθηκαν σε εξωτερικό επίπεδο αλλά κυρίως στα εσωτερικά πεδία. Το βιβλίο «Οι Τεκτονικοί Τύποι Misraim & Memphis» παρουσιάζει την ιστορία των 2 αυτών Τύπων και τις προσπάθειες πολλών να τους σφετερισθούν, μέχρι την στιγμή της ένωσης τους από τον Marco Egidio Allegri με την αυθεντική μορφή των 2 συνιστωσών (Μισραϊμ και Μέμφις), και την δημιουργία του ενιαίου Τύπου που γνωρίζουμε σήμερα, αλλά και κατόπιν μέχρι τις ημέρες μας. Τέτοια γεγονότα ούτε έλειψαν ούτε πρόκειται να λείψουν ποτέ. (Το βιβλίο αποστέλλεται σε όποιον το ζητήσει σε μορφή pdf)

⁴ ΣτΜ: Έχει διαμορφωθεί ή λανθασμένη εντύπωση ότι πτωχός τω πνεύματι είναι ο διανοητικά ασθενής. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. «Πτωχός τω πνεύματι» είναι αυτός που ανεξάρτητα από την κοινωνική του θέση, γνώση, επάγγελμα κλπ κλπ, νιώθει τον εαυτό του φτωχό έναντι του Θεϊκού μεγαλείου.

⁵ ΣτΜ: Η έννοια του «Λόγου» είναι ίδια με την έννοια της επιθυμίας δράσης, καθότι ο άνθρωπος δια του Λόγου του εκφράζει την επιθυμία να πραγματοποιήσει κάτι. Όταν αυτό που επιθυμεί να πραγματοποιήσει είναι σύμφωνο με το θέλημά Του, τότε έχουμε «Ορθό Λόγο»

⁶ ΣτΜ: Ο μνημένος είναι άνθρωπος του «είναι και όχι του «φαινεσθαι».

⁷ ΣτΜ: Ο Τύπος μας έχει αρκετές ιδιαιτερότητες (συγκριτικά με άλλους) που γίνονται ορατές όσο ερχόμαστε σε επαφή με τα υψηλότερα Δώματά του. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα των σκοπών του και την υψηλότητά τους.

Αρκετοί σύγχρονοι Μυητικοί οργανισμοί ισχυρίζονται ότι ασχολούνται με τα συμβαίνοντα στη κοινωνία.⁸ Αυτό είναι λάθος. Η κρίση αυτών των Οργανισμών οφείλεται κυρίως στους επικεφαλής τους που παραιτήθηκαν από τις αιώνιες και αμετάβλητες αξίες της Παράδοσης υποχωρώντας σε υλικές αδυναμίες.

Όποιος προσεγγίζει τον Τύπο μας οφείλει να γνωρίζει ότι προσφέρουμε την ευκαιρία για μία υγιή και αδελφική σχέση θέτοντας στην διάθεσή του τον διαβήτη και τον γνώμονα για την λείανση του ακατέργαστου λίθου του. Η μέθοδος είναι πάντοτε το V.I.T.R.I.O.L.⁹

Το έργο της μεταμόρφωσης, του καθαρισμού και της διόρθωσης περιλαμβάνει θυσίες, πόνους, ταλαιπωρία. Είμαστε ταξιδιώτες, ταξιδιώτες χρόνου και χώρου με το βάρος στους ώμους των λαθών μας, των νικών μας Αυτό που θα μείνει από εμάς θα είναι η Αγάπη. Όση από αυτήν είμαστε ικανοί σε αυτή τη ζωή.

5/2021

⁸ ΣτΜ: Η Μύηση δεν προσαρμόζεται στην κοινωνία. Η Κοινωνία οφείλει να προσαρμοσθεί στα μυητικά δεδομένα.

⁹ ΣτΜ: Είναι η ακροστοιχίδα που αντικρύσαμε όλοι στην Αίθουσα Στοχασμών που σημαίνει «**Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem**» ή «Επισκέψου το εσωτερικό της γης και ανορθώμενος θα βρείς την απόκρυφη λίθο» που σημαίνει: «Επισκέψου τον εσωτερικό σου κόσμο, Εκεί βρίσκεται η Αλήθεια. Αυτό είναι το υπέρτατο μυστικό. Με αυτήν την αλλαγή θα κατορθώσεις από ακατέργαστος λίθος να καταστείς κατεργασμένος. Έτσι, τοποθετούμενος, δίπλα δίπλα σε άλλους κατεργασμένους θα συμβάλεις στην οικοδόμηση μιάς άλλης ανθρωπότητας».