



Εκδοση «Μητική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θυσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

ΕΠΑΓΡΥΠΝΥΣΗ και ΕΓΚΑΡΤΕΡΗΣΗ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Στην αίθουσα των Στοχασμών ή Περισυλλογής, (το αποκαλούμενο Διασκεπτήριο), υπάρχει μία επιγραφή, κάτω από το σύμβολο του Αλέκτωρα, την οποία δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε: «**Επαγρύπνηση και Εγκαρτέρηση**»

Ο Αλέκτωρ αντιπροσωπεύει την αναγγελία της αφύπνισης, το πέρασμα από τον ύπνο στο ξύπνιο. Αντιπροσωπεύει το άνοιγμα των ματιών, το Φώς, την απαρχή της Γνώσης.

Επαγρύπνηση σημαίνει να είμαστε έτοιμοι, να διαθέτουμε όλη την δυνατή προσοχή μας διότι το άνοιγμα των ματιών μετά από ένα καθεστώς ύπνου μπορεί να είναι επικίνδυνο. Μπορεί να δούμε γύρω από εμάς αλλά κυρίως μέσα σε μας ένα περιβάλλον τρομερό, ένα περιβάλλον σκιών και ακαθαρσιών δύσκολων να υποφέρουμε και να ξεπεράσουμε. Ένα περιβάλλον που ονειρευόμασταν να γνωρίσουμε καθαρό και φυσικό, και για το οποίο, αντίθετα, τίποτα δεν γνωρίζαμε πριν την αναλαμπή του φωτός, πριν ανοίξουμε τα μάτια.

Με την μύηση αρχίζει ο δρόμος προς την Γνώση, αρχίζει η διαδρομή στην σκέψη, στο τέλος της οποίας θα βρούμε την απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις, θα βρούμε την ταυτότητά μας, θα βρούμε την Αλήθεια.

Αλλά, η ατραπός είναι ακανθώδης, γεμάτη από εμπόδια και κινδύνους, χτισμένα από πολλές ακαθαρσίες στο μέσον των οποίων το ΕΓΩ μας είναι αμήχανο.

Η κούραση και οι θυσίες για να αναζητήσουμε το ΕΓΩ στον εσωτερικό μας κόσμο είναι μοιραίες και η επιθυμία διακοπής της προσπάθειας είναι δυνατή.

Όμως, σε αυτό το σημείο παρεμβάλλεται πεντακάθαρη η ειδοποίηση : «Επαγρύπνηση και Εγκαρτέρηση».

Εφόσον ξεκινήσουμε την διαδρομή στην ατραπό της Μύησης, δεν είναι δυνατόν να αποσυρθούμε χωρίς να υποστούμε τις συνέπειες, τα αποτελέσματα των οποίων θα τα αισθανθούμε.

Θα είναι σαν να έσπαγε μία συμφωνία με τον κόσμο του Πνεύματος, και ποιός ξέρει πόσες γενεές θα πέρναγαν προτού επανακτηθεί η τάξη.

Η ανθρωπότητα του σήμερα, με τον βασιλεύοντα εκφυλισμό, μας δείχνει, πώς χάθηκε κάθε αιδώς, αποκυρύσσοντας και βεβηλώνοντας τις ιερές παραδοσιακές αξίες χωρίς να βρεθεί τίποτα άξιο που να μπορεί να τις αντικαταστήσει.

Αποκηρύσσοντας την Παράδοση, ο άνθρωπος βλέπει εμπρός του το ΤΙΠΟΤΑ που αναζητά να γεμίσει με ανακαλύψεις επιστημονικές, που του κάνουν την ζωή ακόμα πιο δύσκολη, εμποδίζοντας ακόμη πιο πολύ την εξέλιξή του. ΕΓΚΑΡΤΕΡΗΣΗ!

Ο Τεκτονισμός μας ειδοποιεί. Την στιγμή της κούρασης και της αμφιβολίας μας ειδοποιεί να μην σταματήσουμε να προχωρούμε εμπρός, να εγκαρτερούμε. Και εκείνη την στιγμή μας έρχονται στο νού τα λόγια του Αδελφού μας Ιησού, του Μεγάλου Μημμένου της Γαλιλαίας: «κτυπήστε και θα σας ανοιχθεί, ζητήστε και θα σας δοθεί»

Αδελφές και Αδελφοί. Να επιμείνετε, και να συνεχίσετε να επιμένετε, να εγκαρτερείτε και θα κατακτήσετε την νίκη στα εμπόδια, στην κούραση και στις θυσίες.