



Εκδοση «Μητική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Κάπου κάπου, σε στιγμές ιδιαίτερα λεπτές, ΕΜΕΙΣ βιώνουμε μία κρίση διαχωρισμού άρα βέβαιων λαθών, που συσσωρευόμενα στο χρόνο, έρχονται αναπάντεχα να ωριμάσουν και μας ωθούν σε μία κρίση την οποία πρέπει να διεπεράσουμε.

Από την πλευρά την μητική, αυτή η ταλαιπωρία πρέπει να ξεπερασθεί.

Δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε από το οπτικό μας πεδίο τον αντικειμενικό μας στόχο τον οποίο καθορίσαμε όταν ήλθαμε να λάβουμε μέρος στον Σεβάσμιο Τύπο μας.

Αυτός ο στόχος είναι η ατομική επίτευξη της ενδοσκοπήσης του «εσώτερου εαυτού». Ολα τα υπόλοιπα είναι απάτη, απώλεια χρόνου και ενέργειας.

Κατά τύχη, υπάρχει πάντοτε εντός μας μία θέληση, η οποία σε ιδιαίτερες στιγμές της ζωής μας, μας δονεί και μας οδηγεί. Πρόκειται για την θυσία του Χιράμ – Οσιρι που μας ανανεώνει. Τα σημεία, που αναδύονται με δύναμη και οξύτητα, μας λένε οτι είμαστε στον ορθό δρόμο για την λύτρωση του ανθρώπινου είδους.

Καίτοι όλοι εμείς είμαστε σχεδόν στην ανυπαρξία ενώπιον της απεραντοσύνης του Ολου, ο καθένας από μας διατηρεί στην εσωτερικότητά του έναν «**ανεκτίμητο θησαυρό**», μικρό σαν κόκκο που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την απεραντοσύνη του Σύμπαντος.

Ο θησαυρός μας είναι η πνοή με την οποία ο Θεός μας δημιούργησε, εμπιστεύοντάς μας το δικαίωμα, αλλά και το καθήκον, να αποκαλούμαστε παιδιά Του.

Αγαπητές Αδελφές και Αδελφοί, χωρίς να υπερηφανευόμαστε, και με μεγάλη αίσθηση ταπεινότητας, ευχαριστούμε τον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων και στο όνομά Του ανυψώνουμε μία προσευχή προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα σημεία με τα οποία η Θεία Πρόνοια εκδηλώνεται στο επίπεδο της Ιστορίας, προκειμένου να τα ακολουθήσουμε για την **Μεγαλύτερη Δόξα Του**.