

Τί είναι για μάς ο Τύπος μας

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo 33° 90° 97°



Ο Τύπος μας είναι για μας μία κατάκτηση της συνείδησης που μας ωθεί, αν και αργά, στο βάθος της εσωτερικότητάς μας.

Μόνον εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε την αλήθεια του είναι μας και της ζωής μας.

Κατά την προσφυγή στον εσωτερικό μας εαυτό, μόνον ο Θεός θα μπορέσει να μας βοηθήσει εάν μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε μέσα στην ψυχή μας, την κακία και την κακεντρέχεια.

Απαιτείται ελπίδα για την νίκη της σωστής κρίσης και αναζήτηση επαναφοράς στην ισορροπία της αμεροληψίας και της ειλικρίνειας για εκείνους που διαμέσου εξωτερικών εκδηλώσεων και ψευδομυητικών ενεργειών, που είναι αντίθετες στον Τύπο μας, έχασαν κάθε αίσθημα σεμνότητας, το οποίο επισκιάστηκε από μία ανόητη επιδίωξη ισχύος.

Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι υπάρχει πάντοτε μία θέληση δυνατότερη από τη δική μας, η οποία, σε κάποιες ιδιαίτερες στιγμές της ζωής μας, μας καθοδηγεί.

Όλοι μας είμαστε ένα τίποτα εμπρός στην απεραντοσύνη του όλου. Ο καθένας από εμάς, όμως, διατηρεί εντός του, ένα ιδιαίτερο Κόσμημα, πολύ μικρό, που είναι η πνοή με την οποία ο Θεός μας δημιούργησε, εμπιστευόμενος σε μας το δικαίωμα, αλλά και το καθήκον, να αποκαλούμαστε παιδιά Του.

Αγαπητοί Αδελφοί, χωρίς να υπερηφανευόμαστε, όμως με βαθύ αίσθημα ταπεινότητας, ευχαριστούμε τον Θεό, ανυψώνοντας μία προσευχή προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τα σημεία με τα οποία η Θεία Πρόνοια εκδηλώνεται στο επίπεδο της ιστορίας, προκειμένου να μπορέσουμε να τα ακολουθήσουμε για την μεγαλύτερη δόξα Του.