

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini
33° 90° 97°



Αγαπητοί Αδελφοί και Αδελφές, η αναχώρηση του αγαπητού και αξέχαστου Κυρίαρχου Μεγάλου Γενικού Ιεροφάντη Sebastiano Caracciolo και το πέρασμά του στην αιώνια Πυραμίδα, άφησε σε όλους μας ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Το μυητικό του κύρος, η βαθεία του σοφία, η γεναιότητά του, η διάθεσή του να ακούει πάντα τα προβλήματα όλων, αλλά κυρίως η άπειρη αγνότητά του, ήσαν άλλο τόσο αναμφίβολα σημάδια του μεγαλείου του ως Μυημένου. Θα συνεχίσει πάντα μαζί με τους μεγάλους αδελφούς Marco Egidio Allegri, Ottavio Ulderico Zasio και Gastone Ventura, να βοηθά και να οδηγεί τον Σεβάσμιο Τύπο μας, διαμέσου των δύσκολων δρόμων αυτής της εποχής, της ολέθριας και σκοτεινής, της σχεδόν ολοκληρωτικά σκοτεινής από πνευματικής πλευράς. Τα υλικά τους σώματα άφησαν χώρο στο καθαρό Φως των αθάνατων Πνευμάτων τους για να διευθύνουν την αποκομμένη κορυφή της Πυραμίδας, τόπο αόρατης συνάντησης με τον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων. Η πιο βαθεία και μεγάλη διδασκαλία που μας άφησαν, είναι να προσπαθήσουμε να μην χάσουμε ποτέ την επαφή του εσωτερικού μας κόσμου με τον Θεό. Γιαυτό και διαμέσου της προσευχής, με καθαρή αφοσίωση και με πνεύμα αδελφικής κοινότητας στις ιερές μας εργασίες, εγκαταλείποντας τα μέταλλα εκτός Ναού, σε μία συνεχή, αταλάντευτη αναδρομή εκείνου του μυστηριώδους «Μυστικού» που είναι η αφή των φώτων και η επίκληση στον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων, εδραιώνουμε μαζί Τους στο αόρατο πεδίο του Πνεύματος, την μυητική μας άλυσο, απομακρύνοντας στο μεταξύ τις δυνάμεις της αντιμύησης που προσπαθούν να παγιδέψουν την αυθεντική μύηση.

Οφείλουμε να γνωρίζουμε και να συνειδητοποιούμε βαθεία, διότι πρόκειται για ένα θέμα υψηλής τάξης, ότι οι Μεγάλοι μας Αόρατοι Αδελφοί του Τύπου μας, που έχουν περάσει στην Αιώνια Πυραμίδα, καλούμενοι να συμμετάσχουν στις ιερές μας εργασίες, είναι πάντοτε παρόντες. Κάνουμε άσχημα κάθε φορά που λησμονούμε αυτήν την Αλήθεια.

Μαζί με αυτούς και μαζί με μας είναι πάντοτε παρών ο Υπέρτατος Κτίστης των Κόσμων.

Κατά την ανάληψη αυτού του σοβαρού και γεμάτου προκλήσεις αξιώματος, **υπόσχομαι σε όλους σας** να ασχοληθώ για την υπεράσπιση της ορθοδοξίας αυτού του καταπληκτικού Τύπου.

Ο Μεγάλος μας Αδελφός Sebastiano αντιπροσωπεύει και οφείλει πάντοτε να αντιπροσωπεύει, κατά την έναρξη αυτής της τρίτης χιλιετίας, έναν παρήγορο και ασφαλή κατάπλου για όλους εκείνους που νοιώθουν εντός τους, δυνατή και ισχυρή την επιθυμία να γνωρίσουν, για να καταλήξουν να κατανοήσουν ότι σε κάθε ανθρώπινο όν υπάρχει, ακόμη και εάν κρύβεται από πέπλα, ένας θείος σπινθήρας, αντανάκλαση του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων και ότι το μόνο αληθινά καλό είναι να επανενωθούμε με αυτό.

«Nihil Novi sub sole» Ουδέν καινόν υπό τον Ηλιον.

Έτσι είναι η αυθεντική μύηση όπως μας την δίδαξαν οι Διδάσκαλοί μας και όπως θα την διδάξουμε κι εμείς σε εκείνους που θα κρούσουν τις πόρτες των ναών μας. Η μέθοδος είναι η V.I.T.R.I.O.L. Εργαζόμενοι δια της προσευχής, δια του διαλογισμού επί των συμβόλων, της κάθαρσης των ελαττωμάτων μας, των παθών μας και των βέβηλων παραμορφώσεών μας.

Θα εξαγνισθούμε από τις παραμορφώσεις τις προσκολλημένες στο εγώ μας, στο βέβηλο «εγώ». Όλα αυτά θα γίνουν συμμετέχοντας στις ιερές εργασίες με αγνότητα, τιμιότητα και αρμονία με τους και τις Αδελφές. Η μέθοδός μας είναι γλυκειά, προοδευτική, χωρίς να επιβάλουμε τίποτα, χωρίς την βοήθεια επικίνδυνων συντομεύσεων* (όποιος γνωρίζει κατανοεί).

* Σ.Τ.Μ.: Μαγικές πρακτικές που «υπόσχονται» φώτιση.

Δεν ενδιαφερόμαστε για τον μεγάλο αριθμό μελών, αλλά για την ποιότητα εκείνων των ολίγων οι οποίοι πραγματικά κατανοούν το Πνεύμα του Σεβάσμιου Τύπου μας το οποίο είναι αληθινά «η Πνοή» του Θεού. Εύχομαι σε όλους μας να συνεχίσουμε αδιάκοπα την εσωτερική μας πνευματική αναζήτηση, και να μπορέσουμε να συλλέξουμε από καιρού εις καιρόν, και ανάμεσα στα τόσα αγκάθια που η καθημερινή ζωή μας επιφυλάσσει, κάποιο ρόδο με μεθυστικό άρωμα, όπως είναι μεθυστικό το άρωμα των σπάνιων Διδασκάλων που μας επισκέπτονται σε αυτήν την επονομαζόμενη «Εποχή του Σιδήρου», με τα λόγια τους και τις διδαχές τους.

Είμαστε πολύ τυχεροί εμείς που γνωρίσαμε και συγχρονιστήκαμε με το μεγαλείο του πνεύματος του Μεγάλου μας Αδελφού Sebastiano Caracciolo, προς τον οποίο καταλήγει, στον επίλογο αυτού του σύντομου άρθρου, η βαθεία και ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη.

Είθε ο Υπέρτατος Κτίστης των Κόσμων να μας παραστέκεται.