



Έκδοση «Μητρική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

Ο ΟΡΚΟΣ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Πρίν λάβει την μύηση, αφού έχει διαλογισθεί στην αίθουσα των στοχασμών, αφού έχει απαντήσει στις ερωτήσεις του Σ.·.Διδασκάλου και, αφού έχει κατανοήσει και δει ότι η αίσθηση της μύησης είναι όπως μία κάθοδος στον Αδη, δηλαδή πραγματοποιείται στον εσωτερικό μας κόσμο, ο μουύμενος, καλείται στον βωμό για να επακολουθήσει μία σημαντική πράξη, η οποία από εκείνη την στιγμή θα τον ακολουθεί για όλη του την ζωή.

Αυτή η πράξη είναι ο όρκος, που θα σημάνει την αρχή της επιστροφής **στην αυθεντικότητα**.

Εμείς οι Τέκτονες, δίδουμε όρκο, γονατιστοί, μπροστά στον βωμό, σύμφωνα με τους κανόνες της Ιπποσύνης, με το αριστερό χέρι στην καρδιά και το δεξί στον γνώνωνα και τον διαβήτη τοποθετημένους στην Βίβλο, ανοιχτή στο Ευαγγέλιο του Αγ. Ιωάννη.

Αυτό σημαίνει, ότι ενώπιον Θεού και Ανθρώπων, δεσμευόμαστε να τηρήσουμε από τώρα και στο εξής μία δεδομένη συμπεριφορά σε σχέση με τον Τύπο, σε σχέση με τους ανωτέρους, σε σχέση με τον εαυτόν μας. Ορκιζόμαστε, κυρίως, πίστη στον Τύπο, υπακοή στους ανωτέρους του Τάγματος και του Τύπου, επικαλούμενοι σε περίπτωση αθέτησής τους, το ξίφος του Αγγέλου Εξολοθρευτή.

Στην βασική το έννοια, ο όρκος είναι η πράξη και ο τύπος με τον οποίο επικαλούμαστε την θεϊότητα να γίνει μάρτυς της αλήθειας αυτού που επιτελούμε κατά την τυπική πράξη απόδοσης του όρκου.

Εκείνος που παραβαίνει τον όρκο, διαπράττει βέβηλη πράξη, όχι μόνον ενώπιον αυτών στους οποίους ορκίσθηκε, αλλά κυρίως, σε σχέση με τις θείες δυνάμεις που καλούνται να μαρτυρήσουν την γνησιότητα της εκφρασμένης δια του όρκου του θέλησης.

Σεβόμενοι, πάντοτε, τον όρκο είναι ένδειξη ακεραιότητας, δύναμης και γαλήνης. Ομως, στοχαστείτε καλά Αδελφοί μου. Υπάρχει τρόπος και τρόπος για κάθε πράξη που κάνουμε ή δεν κάνουμε. Υπάρχουν τρόποι και τρόποι για να σεβαστούμε τον όρκο μας.

Κατά την ερμηνεία του όρκου, δεν μπορούμε να μείνουμε στο γυμνό γράμμα του, αλλά να αναζητήσουμε το πνεύμα που κρύβεται στις λέξεις του.

Στον όρκο μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε να αναζητήσουμε την ενιαία βάση που ενώνει τις δεσμεύσεις και αιτιολογεί αυτόν καθευτό τον όρκο. Αυτή η βάση είναι η ευθύτητα την οποία οφείλει ο καθένας στον εαυτόν του και τους ανωτέρους του στον Τύπο. Για παράδειγμα, εάν υπακούουμε στους ανωτέρους μας από σκέτη υποκρισία για να ικανοποιήσουμε ένα προσωπικό συμφέρον, και μετά συνεχίζουμε να κάνουμε εκείνο που είχαμε υπολογίσει, δεν νομίζω ότι τότε, μπορούμε να μιλήσουμε για σεβασμό στον δοθέντα όρκο.

Ας θυμόμαστε λοιπόν, πάντοτε, ότι η ευθύτητα και η ειλικρίνεια είναι η επιβεβλημένη βάση για την Κοινωνία και τα άτομα.

Από την άλλη πλευρά η υπακοή είναι περιορισμένη σε ό,τι αφορά το Τάγμα και τον Τύπο.

Ας θυμόμαστε ότι ο όρκος είναι βάση υπευθυνότητας για τις πράξεις μας και τις συμπεριφορές μας.