



Εκδοση «Μητρική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Σε αυτόν που ξεκινάει το ταξίδι του στην ατραπό τη μύησης, αργά ή γρήγορα, θα εμφανισθεί ένα εμπόδιο, το οποίο, εάν δεν είναι σωστά προσανατολισμένο, θα αυξηθεί μέχρι να κηλιδώσει την ψυχή του ενδιαφερόμενου και να κατανικήσει τις αρετές του. Αυτό το εμπόδιο, που αντιπροσωπεύει ένα πραγματικό και ιδιαίτερο κίνδυνο, ονομάζεται «ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ».

Πολλές φορές επικαλύπτεται με την υποκρισία της «επιθυμίας για γνώση», όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για «επιθυμία εξουσίας».

Μία βαθειά διαφορά χωρίζει την φιλοδοξία από την επιθυμία, όμως και οι δύο αναδύονται ως «Φωτιά».

Εμείς, όμως, γνωρίζουμε ότι υπάρχει φωτιά που καίει και καταστρέφει και που αποκαλούμε «φιλοδοξία», και υπάρχει και φωτιά που δεν καίει, αλλά δίδει ζεστασιά που εμείς αποκαλούμε «επιθυμία».

Η Φιλοδοξία είναι φωτιά γήινη, δεμένη στην ανθρώπινη προσωπικότητα, ενώ η επιθυμία είναι φωτιά ουράνια, δεμένη στο πνεύμα.

Η φιλοδοξία είναι όπως μία ασθένεια, η οποία εάν δεν ξεριζωθεί αμέσως, θα καταστρέψει αυτόν που την έχει.

Η φιλοδοξία, κόρη του εγωϊσμού, είναι αιτία αδικημάτων. Συνοδεύει την επιθυμία εξουσίας και τείνει να καταστρέψει κάθε οργανισμό, είτε πνευματικό είτε κοινωνικό.

Με την ευκαιρία, η παράδοση, μας δίδει καταπληκτικές διδασκαλίες: ο Αδάμ και η Εύα, όταν στον γήινο παράδεισο, επέλεξαν την γνώση, δεν εγνώριζαν ούτε την άγνοια ούτε την γνώση. Δεν επέλεξαν συνειδητά, αλλά με βάση μία επιθυμία που δεν εγνώριζαν.

Η γνώση είναι ένας θησαυρός πολύ σημαντικός, για να επιλεγεί από περιέργεια.

Για αυτόν τον λόγο ο Θεός τους έδωσε την «ΓΝΩΣΗ», την οποία, αμέσως μετά την επικάλυψε με το φυσικό σώμα και τους έσπρωξε στην Γη, στην οποία οφείλουν να την ξαναβρούν, εάν το κατορθώσουν, μέσα στις δυσκολίες της ζωής.