



## **ΤΟ ΕΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ**

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο  
Sebastiano Caracciolo

Σε κάθε ευκαιρία, γεννιέται και αναπτύσσεται μεταξύ των μελών ένας σύνδεσμος φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού. Στην δική μας περίπτωση γεννιέται ένας σύνδεσμος πολύ σημαντικός, ιδιαίτερος, και πνευματικής φύσης.

Αυτός ο σύνδεσμος είναι δημιουργημένος από την Τυπική δράση (*σημ. Μετ.: εκτέλεση του τυπικού*) διαμέσου της οποίας τα διάφορα μέλη, κατά την διάρκεια της συνεδρίας αποκτούν μία αδελφική επαφή πνευματικής υφής, που είναι εκείνη της πνευματικής αναζήτησης της αλήθειας, που από τον φυσικό κόσμο τους φέρνει σε επαφή με τον μεταφυσικό.

Ο πνευματικός δεσμός που ενώνει τα διάφορα μέλη, προσδίδει αυθεντικότητα σε μία δύναμη που ονομάζεται ΕΓΡΗΓΟΡΟΣ, και ίσταται σε ένα επίπεδο ανυψωμένο έχοντας μία αξιόλογη δύναμη συνεκτικότητας.

Το Εγρηγορός είναι ένα πνεύμα που αναβλύζει από την κοινότητα του μυστικο-πνευματικού επιπέδου και τρέφεται από τις ενέργειες που εκδηλώνονται από κάθε συμμετέχοντα κατά την διαδρομή της Τυπικής συνεδρίας και που ανταποδίδονται διπλασιασμένες λίγο πριν το κλείσιμο των εργασιών.

Η παρουσία αυτού του στοιχείου δικαιώνει το όνομα του Τάγματος που αποδίδεται ως Μητικό. Στο Τάγμα γεννιέται μία σχέση πολύ δυνατή, σχέση αποδοχής μεταξύ των μεμονωμένων μελών, μέχρι του σημείου το Εγρηγορός να γίνει μία δύναμη απαραίτητη για την άμυνα της συνάθροισης.

Στο Μητικό Τάγμα, το Εγρηγορός επιτυγχάνει μία δύναμη η οποία, ενώ δυναμώνει και βοηθά εκείνους που στέκονται μέσα του, και είναι ειλικρινείς και πιστοί στο Τάγμα, του οποίου ακολουθούν τους κανόνες, καθίσταται δικαστής αδιάλλακτος για εκείνους που είναι ανειλικρινείς, και για αυτόν τον λόγο, βρίσκονται εκτός του.

Εξάλλου, το Εγρηγορός, αυξάνει την δύναμή του εάν το Μητικό Τάγμα είναι πραγματικά παραδοσιακό και αναγνωρίζει την ύπαρξη του Θεού, ανεξάρτητα από το όνομα που του αποδίδεται. Για ένα Τάγμα μητικό αυθεντικό, όπως το δικό μας, όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες του, που μας ωθούν να εξετάσουμε μέσα στους εαυτούς μας τους κανόνες που φωτίζουν την πνευματική οδό που πρέπει να ακολουθήσουμε για να προσεγγίσουμε την αλήθεια.

Ο καθένας μας, παρόλο που εργάζεται στο πλαίσιο του Τύπου μας, πρέπει να ακολουθεί τον δικό του δρόμο για να αναζητήσει εντός του την Αλήθεια.