

Συλλογισμοί επί των κοινωνικών παρεκκλίσεων

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo 33° 90° 97°



Αγαπητές Αδελφές και Αδελφοί, δυστυχώς ο Χριστός, Υιός του Θεού, έχει εξοβελισθεί από τις συνειδήσεις εκείνων που ντρέπονται να αναφέρουν ότι έχουν βαπτισθεί, από αυτούς που δεν αναζητούν πλέον τον Θεό δημιουργό και πατέρα όλων, και αναζητούν τον χρυσό, το σεξ και τα ναρκωτικά, που δεν έχουν πλέον την αίσθηση της αιδούς, της τιμής του λόγου, που ζουν σε μία συνεχή αναζήτηση δύναμης, συνεχούς πλουτισμού, μουσικής και λεκτικής σκοτοδίνης, μικροψυχίας, και που θεωρούν λογική κάθε ανηθικότητα.

Από αυτούς που έχασαν την χαρά της ζωής, την χαρά της φιλίας, της φιλανθρωπίας, αυτούς που θέλουν μόνον να κατισχύουν, και που δεν έχουν το θάρρος να αντιμετωπίσουν με πίστη καμμία κατάσταση.

Αυτοί, δεν έχουν πιά ούτε την θέληση ούτε την δύναμη της θυσίας.

Ο Θεός μας στέλνει το κακό για να εξεγερθούμε από την μικροψυχία και την αδράνεια.

Ο δυτικός άνθρωπος οφείλει να σταματήσει συνεχώς να μιλάει για ελευθερία^[*], η οποία είναι μόνον μία ουτοπία, απραγματοποίητη πάνω στην Γη.

Αντιθέτως, θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για αρχές, για ηθική, για αρετές, για αγάπη, για θυσία, για τον ΧΡΙΣΤΟ, για τον αδελφό ΙΗΣΟΥ που θυσιάσθηκε στον Σταυρό για την απελευθέρωση της Ανθρωπότητας.

Είμαι βέβαιος οτι θα έλθει κάποτε η ημέρα της επανάστασης και της αγάπης του Θεού.

Ο Τύπος μας είναι φτωχός από υλική άποψη, αλλά δυνατά εσωτερικοποιημένος μέσα στην ψυχή όλων εκείνων που έχουν κατανοήσει την αξία της εσωτερικής αναζήτησης.

10/2011

[] η έννοια της Ελευθερίας από την τριλογία Ελευθερία-Ισότητα-Αδελφότητα, υποδεικνύει την απ-ελευθέρωσή μας από πάθη, ελαττώματα και προκαταλήψεις.*