

Ο Τύπος μας

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Roberto Randellini

33° 90° 97°



Μπορούμε λογικά να πούμε ότι ο Τύπος μας αντιπροσωπεύει, εάν τον δούμε με ειλικρινή και αγνή πρόθεση, ένα άδραγμα συνείδησης και αυτογνωσίας, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μας μεταφέρει βαθμιαία, αποφεύγοντας επιμελώς τους επικίνδυνους δρόμους, στον πιο βαθύ εσωτερικό μας κόσμο, εκεί όπου κρύβεται η Αλήθεια του Είναι μας.

Αυτή η Αλήθεια θα μας δώσει την εξήγηση στις βασικές και θεμελιώδεις ερωτήσεις της ύπαρξής μας: ποιοί είμαστε, από πού ερχόμαστε, που κατευθυνόμαστε;

Κάθε φορά που απευθυνόμαστε στην εσωτερικότητά μας, οφείλουμε να το κάνουμε αφαιρώντας από τη νόησή μας κάθε αρνητική σκέψη, συμπεριλαμβανομένου κάθε μίσους εναντίον οποιουδήποτε θα ήθελε να κινηθεί εναντίον μας. Μόνον ο Υπέρτατος Κτίστης των Κόσμων, θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Πρόκειται για την απαραίτητη συνθήκη για να πραγματοποιηθεί η «συγχώρεση» με την απαραίτητη αποκατάσταση σε επίπεδο αρμονίας και ισορροπίας.

Δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμαστε, προσπαθώντας με τη συμπεριφορά μας να φέρουμε στον ίδιο δρόμο εκείνους που διαμέσου ψευδομυθικών μεθόδων, αντίθετων προς τον Τύπο μας, χάνοντας κάθε αίσθηση σεμνότητας και κυριαρχούμενοι από Επιθυμία Ισχύος απώλεσαν την διδαχθείσα οδό.

Σε ιδιαίτερες στιγμές της ζωής μας μία Βούληση δυνατότερη από εμάς ορισμένη ως Θεία Πρόνοια, επιβάλλεται στη δική μας, με σκοπούς και στόχους σχεδόν πάντοτε ακατανόητους. Αυτή αποκρύπτει ένα ακριβέστατο και σπανιότατο μαργαριτάρι: την Θεία Πνοή με την οποία ο Θεός μας δημιούργησε, εξ αρχής, έναν προς έναν.

Αυτή η Πνοή μας δίδει το δικαίωμα να αποκαλούμαστε παιδιά Του, αλλά στο μεταξύ μας καλεί στο καθήκον προς τον εαυτόν μας, προς τους άλλους και στον σεβασμό προς τη Φύση, τη Μεγάλη μας Μητέρα, μέσα στο σύνολο των τριών βασιλείων της.

Αυτό που μετρά, γιαυτόν τον λόγο, σε τελευταία ανάλυση, είναι η ώθηση η προερχόμενη από τον Τύπο μας, η οποία μας πλησιάζει όλο και περισσότερο προς το ολικό άδραγμα της συνείδησης και προς αυτή την οντολογική Αλήθεια που είναι η παρουσία του Θεού μέσα μας. Το Όλον είναι μέσα μας και εμείς είμαστε στο Όλον.

Αυτή η σταδιακή προσέγγιση του Αληθούς και του Ορθού, όμως, δεν πρέπει να ξυπνάει μέσα μας την Υπερηφάνεια αλλά τη Σεμνότητα.

Οφείλουμε να μάθουμε να ανυψώνουμε προς το Θεό, σιωπηλές και καθημερινές προσευχές με όλο και περισσότερη συμμετοχή της καρδιάς. Μόνον τότε ο Θεός θα μας

ακούσει και από καιρού εις καιρόν, θα μας βοηθά να κατανοήσουμε τα «σημεία» δια μέσου των οποίων η Θεία Του Πρόνοια θα εκδηλωθεί στο οριζόντιο και ιστορικό επίπεδο.

Καθήκον μας θα είναι προφανώς, το να ακολουθήσουμε και να συμμορφωθούμε με αυτά τα σημεία, σε Δόξα του Υπέρτατου Κτίστη των Κόσμων, μέχρις ότου να πραγματοποιηθεί το θέλημά Του και όχι το συχνά άθλιο και απατηλό δικό μας!

11/2014