



Εκδοση «Μητρική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής  
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - [www.misraimmemphis.gr](http://www.misraimmemphis.gr)

## **Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ**

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο  
Sebastiano Caracciolo

Από καιρού σε καιρό, διαλογίζομαι πάνω στην συμπεριφορά των ανθρώπων, οι οποίοι, όντας σκλάβοι των ελαττωμάτων, καταφεύγουν να δικάζουν τους άλλους και να συγκρίνονται με αυτούς.

Δικάζουμε, αποφεύγουμε και καταδικάζουμε εκείνους που σφάλουν, λησμονώντας ότι ο Ιησούς Χριστός, στην θέα εκείνων που ήσαν έτοιμοι να λιθοβολήσουν την μοιχαλίδα, είπε: «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλλέτω».

Κανείς δεν έριξε πέτρα και όλοι έφυγαν εγκαταλείποντας την γυναίκα στην μοίρα της. Με αυτά τα λίγα λόγια, ο Ιησούς επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα είχε κάνει κατ αρχήν ένα σοβαρό σφάλμα, αλλά επιβεβαίωσε, επίσης, ότι όλοι αυτοί που την δίκασαν, δεν ήσαν άξιοι να της κάνουν ο,τιδήποτε, γιατί και αυτοί είχαν σφάλματα και επιπλέον, δεν είχαν καμμία δικαιοδοσία να την τιμωρήσουν.

Ο Ιησούς, έσπρωξε τον καθένα από αυτούς, να κοιτάξει μέσα στον εσωτερικό του εαυτό, και να καθαρίσει την εσωτερικότητά του, πριν δικάσει τους άλλους.

Εδώ και καιρό, επαναλαμβάνω, μέσα μου τα λόγια Του, τα οποία μου επέτρεψαν να κατανοήσω αρκετά πράγματα και να ενεργήσω ακολούθως με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που αρχικά επιθυμούσα.

Όλοι, πλήν των άθεων, λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά λίγοι μπορούν να κατανοήσουν μέσα τους αυτήν την βαρυσήμαντη δήλωση.

Δεν αρκεί να λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Πρέπει να νοιώθουμε τον Θεό και να τον ακούμε μέσα μας. Και για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να απομακρύνουμε κάθε υλικότητα από την σκέψη μας, και να συγκεντρωθούμε στην επιθυμία της «γνώσης».

Η ξέφρενη ζωή μας δεν μας αφήνει πολλές φορές τον χρόνο να σκεφθούμε. Γνωρίζουμε μόνον να τρέχουμε και να αναμένουμε. Η σκέψη μας είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος προσανατολισμένη στο να κερδίσουμε κάτι υλικό στην ψευδαισθηση του να ζήσουμε καλύτερα.

Η εσωτερική γνώση έχει μία μεγάλη τιμή για τους λίγους που καταφέρνουν να ξεπεράσουν το υλικό ενδιαφέρον και να ακυρώσουν ολικά το μίσος και την επιθυμία δύναμης.

Ο Χριστός, πριν μας υποδείξει τον δρόμο της σωτηρίας, πήγε στην έρημο μόνος, με όλη του την δύναμη, πολέμησε ενάντια στο δαιμόνιο που ήταν μέσα Του και το νίκησε.

Γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς?