



Εκδοση «Μητική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής  
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - [www.misraimmemphis.gr](http://www.misraimmemphis.gr)

## ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο  
Sebastiano CARACCIOLO

Ενας Τέκτων ρωτά έναν άλλον Τέκτονα:

Τί υπάρχει ανάμεσά μας?

Ενα Μυστικό.

Ποιό είναι αυτό το μυστικό?

Το αμεταβίβαστο.

Ιδού το Τεκτονικό Μυστικό. Κάτι που δεν μπορεί να μεταβιβασθεί σε κανέναν, αφού δεν υπάρχουν οι λέξεις για να το εκφράσουμε.

Πράγματι, πρόκειται για προσωπική εμπειρία και είναι δυνατόν να επιμηκύνουμε την αίσθηση της μνήσης, σε μία δδομένη στιγμή διέγερσης της συνείδησης, ωσάν ένα γλυκύ λάκτισμα σε επίπεδα άγνωστα και πολυδιάστατα.

Μία εμπειρία μοναδική και καταπληκτική που είναι δυνατόν να εξηγηθεί με λόγια ενός κόσμου τρισδιάστατου.

Το όλον θα μπορούσε να εξηγηθεί με σύμβολα, έτσι όπως ο Ιησούς μιλούσε με παραβολές που δεν μπορούσαν όλοι να παρακολουθήσουν.

Μας λέει ο Μάρκος στο Ευαγγέλιό του (4/10-12) ότι ο Ιησούς, παρακινούμενος από τους πιο εγκάρδιους μαθητές του να εξηγήσει γιατί μιλάει με παραβολές στο πλήθος απάντησε:

Μαρκ. 4,10 *“Ότε δὲ ἐγένετο κατὰ μόνας, ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὴν παραβολήν.*

Μαρκ. 4,10 *Όταν δε ανεχώρησε ο λαός και ἔμεινε μόνος, τον ηρώτησαν οι γύρω από αὐτὸν μαζή με τους δώδεκα μαθητάς, δια το νόημα της παραβολής.*

Μαρκ. 4,11 *καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὑμῖν δέδοται γινῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται,*

Μαρκ. 4,11 *Και ἔλεγεν εἰς αὐτούς· “εἰς σας, δια την καλήν σας διάθεσιν, ἐδόθη ἀπὸ τον Θεόν η σοφία και η δύναμις να γνωρίσετε τας μυστηριώδεις αληθείας της βασιλείας του Θεοῦ. Εἰς εκείνους δε, που δεν ἔχουν την καλήν διάθεσιν και ευρίσκονται ἔξω ἀπὸ τον ἰδικὸν σας κύκλον, ὅλαι αι αλήθειαι προσφέρονται με παραβολάς.*

Μαρκ. 4,12 *ἵνα βλέποντες βλέπωσι καὶ μὴ ἴδωσι, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι καὶ μὴ συνιῶσι, μήποτε ἐπιστρέψωσι καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ ἀμαρτήματα.*

Μαρκ. 4,12 *Δι' αὐτὸ τους διδάσκω με παραβολάς, δια να βλέπουν μεν με τα μάτια του σώματος, να μην ημποροῦν ὅμως να ἴδουν βαθύτερα με τα μάτια της ψυχῆς. Και να ἀκούσουν καλά με τα σωματικά των αυτιά, ἀλλά να μη ημποροῦν να ενοήσουν, μήπως τυχόν και επιστρέψουν κάποτε με μετάνοιαν στον Θεόν και τους συγχωρεθὸν τα ἀμαρτήματα”. (Εάν δεν υπήρχεν εἰς αὐτούς η σκλήρυνσις της ψυχῆς, η ἀδιαφορία να γνωρίσουν την αλήθειαν και το μίσος των ἐναντίον του Κυρίου, θα ἦσαν εἰς θέσιν να ἐννοοῦν ὅσα ἤκουον).*

