



Εκδοση «Μητική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Ο αληθινός Τέκτων είναι ο χτίστης που αναζητά μέσα στον εαυτό του το πρόσφορο υλικό προκειμένου να αφυπνίσει μέσα στον εσωτερικό του κόσμο την πραγματική του ταυτότητα. Αυτό πρέπει να το κάνει δια μέσου μιάς βαθιάς και συνεχούς μελέτης των τεκτονικών τυπικών, προσανατολισμένης στην δική του εσωτερικότητα, επικαλούμενος τις δυνάμεις των εσωτερικών πεδίων.

Στην είσοδο του Ναού των Δελφών αφιερωμένου στον Απόλλωνα υπάρχει η επιγραφή «Γνώθι σ'αυτόν». Οι αρχαίοι γνώριζαν καλύτερα από εμάς, την αιτία της ζωής πάνω στη γή. Από την άλλη, εάν δεν γνωρίζουμε εμάς τους ίδιους, πώς μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι μπορούμε να γνωρίσουμε και να κρίνουμε τους άλλους.

Το καθήκον του Ανθρώπου πάνω στη Γη είναι να μελετήσει, κατά την διαδρομή της ζωής του, ό,τι είναι κρυμμένο μέσα του.

Δεν φτάνει να γνωρίζουμε το Εγώ, αλλά είναι ανάγκη να προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε το Αυτός, πρωταρχική αρχή της πνευματικής ύπαρξης, τοποθετημένη στο κέντρο μέσα μας.

Ο Τεκτονικός Τύπος, έγινε γι αυτόν τον σκοπό. Για αυτόν τον λόγο εμείς κάνουμε αναφορά στην παράδοση, μία και αμετάβλητη για όλη την ανθρωπότητα.

Το καθήκον του Ανθρώπου, κατά την σύντομη περίοδο της ζωής του πάνω στην γή, είναι να βελτιώσει, να επανορθώσει με τον διαλογισμό τα πολλά και σοβαρά ελαττώματα που θα βρεί στην συνείδησή του, το μαύρο για το οποίο μιλούν οι Αλχημιστές, το οποίο είναι το σύμπλεγμα των ελαττωμάτων: «επιθυμία δύναμης, υποκρισία, ζήλεια, νωθρότητα, εγωϊσμός, εκδίκηση, ψευδολογία, συκοφαντία, μίσος και τα όμοιά τους».

Αυτό το μαύρο χρώμα, θα πρέπει σιγά – σιγά να λευκάνει, δηλαδή τα ελαττώματα θα πρέπει, ένα κάθε φορά, να αποδυναμώνονται, μέχρι τον μετασχηματισμό τους στα αντίστοιχα προτερήματα: «επιθυμία αδελφότητας, ευθύτητα, πίεση, δραστηριοποίηση, αγάπη στον πλησίον, συγχώρεση, αλήθεια, διακριτικότητα, αγάπη κ.ο.κ.», προκειμένου να προσεγγίσουμε το κόκκινο, αυθεντικό χρώμα της καθαρότητας του Αδάμ.

Φυσικά, κάθε τι θα πρέπει να γίνει με γαλήνη, ένα κάθε φορά, και προσευχόμενοι στον Θεό να μας έχει πάντοτε ολοκληρωτικά μέσα στα χέρια του.