



Εκδοση «Μητρική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Εκτός από τους άθεους, οι οποίοι ισχυρίζονται για τους εαυτούς τους, ότι ο Θεός δεν υπάρχει, όλοι οι υπόλοιποι ισχυρίζονται ότι όλοι είμαστε «παιδιά του Θεού».

Όμως, δεν φτάνει να αυτοαποκαλούμαστε «παιδιά του Θεού», πρέπει να αισθανόμαστε τον Θεό μέσα μας, απομακρύνοντας από το μυαλό μας κάθε άλλη σκέψη.

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε, ότι είμαστε παιδιά του Θεού, γεννημένοι από τον Αδάμ και την Εύα, στους οποίους ο Θεός έδωσε μία ΓΝΩΣΗ, που από αυτούς αποφασίσθηκε, αλλά σκεπασμένη από το φυσικό σώμα, που ο Θεός τους επέβαλε, αποστέλλοντάς τους στην Γη.

Δυστυχώς, όμως, σχεδόν όλα τα ανθρώπινα όντα στην Γη, αντί να αναζητήσουν την βαθύτερη ύπαρξη της Αλήθειας η οποία βρίσκεται μέσα στην εσωτερικότητά τους, κατηύθυναν το ενδιαφέρον τους στην αναζήτηση υλικών αγαθών, απατηλών και φανταστικών.

Ο καθένας θέλει να γίνει πιο σημαντικός από τους άλλους. Ο καθένας τείνει προς μία δύναμη απατηλή και ανεπίτευκτη.

Η σπασμωδική σημερινή ζωή δεν αφήνει σε κανέναν τον χρόνο να σκεφτεί.

Γνωρίζουμε μόνον να τρέχουμε και να αλαλιάζουμε. Η σκέψη μας κατευθύνεται μόνον στο να κερδίσουμε κάτι για να ζήσουμε καλύτερα και για να κυβερνήσουμε τους άλλους.

Για τους περισσότερους, η εσωτερική γνώση δεν έχει καμμία αξία.

Για πολλούς, ο Θεός είναι μόνον μία λέξη, που επικαλείται μόνον όταν έχουμε ανάγκη και κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει.

Οι λέξεις πιο συνήθεις είναι «διασκέδαση», «απόδραση», «μετακίνηση σε μέρη εξωτικά», και παρόμοια. Λέξεις που δεν είναι άσεμνες ή απρεπείς, αλλά που είναι μεγιστοποιημένες διότι κάνουν πιο «Καίσαρα» τον Καίσαρα, και «δίνουν» στον Θεό πολύ λίγα, ή σχεδόν τίποτα.

Εγώ είμαι βέβαιος, όμως, ότι από τότε που μας τελείωσε ο επονομαζόμενος Καλλιγούλας, η Ανθρωπότητα θα ενθυμηθεί και θα πραγματοποιήσει αυτό που ο Χριστός μας είπε: «Αποδώστε στον Καίσαρα τα του Καίσαρα, και στον Θεό τα του Θεού».