



Εκδοση «Μητρική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΕΜΑΤΗ ΛΑΘΗ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Μετά από τόσα χρόνια μελετών και διαλογισμών, ενδοσκοπήσεων και φόβων, ελπίδων και απελπισιών, νάμαι σήμερα με ζάρες στο πρόσωπο, με λίγα μαλλιά και άσπρα, με αργά βήματα και τρικλίζοντα προς το τέλος της ζωής μου, να έχω ένα μεγάλο φορτίο στις πλάτες, γεμάτος από αμελήματα, από τότε που γεννήθηκα μέχρι σήμερα, και που από τύχη ή εξαιτίας της μοίρας, κατάφερα να αναγνωρίσω, να δοκιμάσω το βάρος, να τιμωρηθώ και να παρακαλέσω μέρες και νύχτες να μην τα επαναλάβω ποτέ πιά.

Εβαλα τα λάθη μου σε ένα σακί στις πλάτες, όχι για να τα πετάξω, αλλά για να τα έχω κοντά μου, να μην τα ξεχάσω, για να μην τα επαναλάβω ποτέ πιά.

Τα λάθη στο σακί μου δεν είναι βαριά. Αναγνωρίστηκαν και νικήθηκαν κατά την διάρκεια της μεταμέλειάς μου. Η νίκη, αργή και ταλαιώρη, αφαίρεσε από αυτά κάθε βάρος.

Ομως, αφού ο Θεός με κρατάει ακόμη στην ζωή, σκέφτομαι κάθε τόσο, οτι διατηρούν χωρίς να αναγνωρίζονται άλλα λάθη. Και τότε, συγκεντρώνομαι στην σκέψη μου, αλλά δεν καταφέρνω να τα δώ.

Γυρίζω γύρω γύρω και βλέπω μόνο κάποιον να φέρει το σακί στις πλάτες όπως εγώ, και κάθε τόσο σταματά για να ξεκουρασθεί.

Αναρωτιέμαι: Δεν είμαι μόνον εγώ με το σακί στις πλάτες, είναι και άλλοι, οι οποίοι όπως εγώ, αντιμετώπισαν τα λάθη τους, αναζητώντας να τα νικήσουν όσο είναι δυνατό.

Ο Τύπος μας, είναι ενάντια σε κάθε πρόσχημα. Μας διδάσκει να μπορούμε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο. Μας διδάσκει να καθαρίζουμε την ρυπαρότητα που βρίσκεται εντός μας, και νικώντας την και αφαιρώντας την, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε, ποιοί πραγματικά είμαστε, γιατί ήρθαμε στην γή, τί πρέπει να κάνουμε για να πάμε στην αγκαλιά του Θεού.

Η Κάλι Γιούγκα πλησιάζει στο τέλος της. Η ανθρωπότητα, σε μεγάλο μέρος είναι αμήχανη, δεν είναι πιά δεμένη στην γή της, δεν είναι πια δεμένη στην οικογένειά της, δεν πιστεύει πια στον Θεό, ζεί μέσα στην απάτη της υλικής της ελευθερίας, αναζητά μόνον την ισχύ έναντι των άλλων, λησμονώντας συνολικά οτι η μόνη αληθινή ισχύς που ο άνθρωπος πρέπει να κατακτήσει είναι αυτή προς τον εαυτόν του.

Εμείς, είμαστε λίγοι, αλλά έχουμε το καθήκον να συνεχίσουμε στην εσωτερική μας αναζήτηση, που με το τέλος της Κάλι Γιούγκα, θα μας επιτρέψει να ψάξουμε στο βάθος του πνεύματος, την ορθή ζωή.