



Εκδοση «Μητική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής  
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - [www.misraimmemphis.gr](http://www.misraimmemphis.gr)

## Ο ΜΥΗΜΕΝΟΣ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο  
Sebastiano Caracciolo

Σε αυτή την παράξενη εποχή, όπου φαίνεται ότι έρχεται το τέλος της Κάλι Γιούγκα, η ανθρωπότητα όλης της Γης βρίσκεται σε μία παράξενη και σοβαρή κατάσταση συναισθηματικού και ψυχικού αναβρασμού. Μεγάλες μάζες ανθρώπων μετακινούνται από την ανατολή στη δύση, από τον βορρά στον νότο και τανάπαλιν, σε αναζήτηση μιάς ψευδεπίγραφης καλοπέρασης, που δεν θα τους ικανοποιήσει ποτέ, ενώ μία λανθασμένη ελευθερία καταπάτησης και επικράτησης, αναδύεται λίγο πολύ παντού.

Είναι απολύτως αναγκαίο, αυτός που δεν έχει ακόμη μπλεχτεί ολοκληρωτικά με λανθασμένα υλικά ενδιαφέροντα να αφιερωθεί στην ΓΝΩΣΗ, η αναζήτηση της οποίας, αργή και επίμονη, θα τον φέρει στην νίκη του πνεύματος επί της ύλης που τον κρατά φυλακισμένο, κατανοώντας, επιτέλους, την αξία της βαθιάς ύπαρξης του πνεύματος.

Ενας από τους δρόμους της ανθρώπινης ύπαρξης, ωθούμενης στην ανάγκη γνώσης, είναι και ο δρόμος της Θρησκείας και της προσευχής στον Θεό. Άλλος δρόμος είναι αυτός του Τεκτονικού Εσωτερισμού, με την μύηση. Η οποία ωθεί στην αναζήτηση της εσωτερικότητάς μας, της «πνοής» με τη οποία ο Θεός μας δημιούργησε.

Με όλο τον σεβασμό, προς την προσευχή, την οποία, όλοι μας, αισθανόμαστε να κάνουμε, ο Μυημένος είναι μία ανθρώπινη ύπαρξη που έχει την επιθυμία να βρεί την ορθή οδό που θα του επιτρέψει να απαλλαγεί από τρεις βρόγχους: Ποιός είμαι? Από πού έρχομαι? Πού πάω? Το πρώτο σημείο, που θα πρέπει να γίνει και να κατανοηθεί, είναι εκείνο της απάντησης στο ερώτημα «Ποιός είμαι?». Εάν δεν καταφέρουμε να το αποσαφηνίσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να προχωρήσουμε στα επόμενα.

Για να τολμήσουμε να δώσουμε μιά απάντηση σε αυτή την ερώτηση, πρέπει να εισέλθουμε ολοκληρωτικά στην εσωτερικότητά μας. Ομως, εδώ είναι που θα βρούμε τα πρώτα εμπόδια. Εδώ (μέσα μας) υπάρχει πολύ σκοτάδι (εγωϊσμός, ζήλεια, επιθυμία εξουσίας, εκδίκηση, συκοφαντία κ.α.) όπου τις περισσότερες φορές, μερικοί εγκαταλείπουν και απαρνούνται την αναζήτηση...

Όπως μας λένε οι αλχημιστές, ο άνθρωπος για την αποκατάστασή του, πρέπει να μεταλλάξει τις εσωτερικές του ενέργειες, οι οποίες συμβολικά, αντιπροσωπεύονται με τα μέταλλα και την επεξεργασία τους.

Πράγματι, για τους αληθινούς αλχημιστές, τα πειράματα με τα πραγματικά ορυκτά, δεν είναι παρά ο σύνδεσμος για να διερευνήσουμε τους τρόπους της φύσης, και ποτέ αυτοσκοπός.

Η αναζήτηση της φιλοσοφικής λίθου είναι η αναζήτηση του μυστικού μετασχηματισμού του καθημερινού κανονικού ανθρώπου σε άνθρωπο αυθεντικό που γνωρίζει την αποκάλυψη που επιτρέπει στην βαθιά προσωπικότητα, στο ΕΓΩ, να υπάρχει σε ευθεία σχέση με το σύμπαν.

Ο δρόμος είναι, αναγκαία, εσωτερικός. Πρόκειται, όπως ήδη είπαμε, για μία συνεχή ανασκόπηση της εσωτερικότητάς μας, κατά την οποία, στην εκκίνησή της, θα βρούμε πολλές δυσκολίες για να εισέλθουμε, εξαιτίας του μαύρου σκότους το οποίο πρέπει να προσπεράσουμε, να φωτίσουμε και να μην εγκαταλείψουμε.

Ο διαλογισμός επάνω στα ελαττώματά τα οποία γνωρίζουμε ότι έχουμε, είναι το μέσο που θα μας επιτρέψει να πάμε μπροστά. Με πολύ υπομονή και αποφασιστικότητα, οφείλουμε να τα μετασχηματίσουμε σε προτερήματα.

Φυσικά, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα μαζί. Ενα κάθε φορά, αλλά με απόφαση σταθερή, και ξεκινώντας από τον εγωϊσμό. Λίγο λίγο που θα μετασχηματίζουμε τα ελαττώματά μας σε προτερήματα, θα βλέπουμε το μαύρο της εσωτερικότητάς μας να χαράζει, και θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε και να αισθανόμαστε κάτι, που ποτέ δεν μπορούσαμε να εκφράσουμε, αφού δεν θα μπορούμε να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις.

Σε όλους αυτούς τους αναζητητές, οι οποίοι, όπως εγώ, αισθάνονται την ανάγκη αναζήτησης του «γιατί» στην χαρά, στην λύπη στην ανάγκη στην απάτη, σε όλους αυτούς, εγώ τους λέω: «Ας μην αποθαρρυνόμαστε ποτέ με τις δυσκολίες που μας παρουσιάζονται. Δεν εγκαταλείπουμε, συνεχίζουμε την αναζήτηση με αγάπη και μέθοδο, και ο Θεός που βρίσκεται μέσα μας, στο κέντρο της ύπαρξής μας, θα μας βοηθήσει».