



Εκδοση «Μητρική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Η πίστη είναι κάτι παραπάνω από συναίσθημα. Είναι το να πιστεύεις ολοκληρωτικά και με απόλυτη εμπιστοσύνη, που προέρχεται από ενδόμυχη πεποίθηση.

Φυσικά, μιλάμε για πίστη σε πράγματα που συνδέονται με το υπερφυσικό και ειδικά με το πνεύμα.

Ο ορθολογισμός είναι η κατάλληλη επιστήμη των όντων των προικισμένων με αιτία, είναι η αίσθηση του ανθρώπινου όντος, του οποίου είναι το πιο υψηλό προσόν.

Ο ορθολογισμός είναι η κατάσταση συνείδησης που ωθεί τον άνθρωπο να κοιτάξει εντός του και να εξετάσει όλα τα σημαντικά λάθη που πραγματοποίησε κατά την διάρκεια της ζωής. Λάθη που προξένησαν δυστυχία και σε άλλους.

Και ο ορθολογισμός και η πίστη είναι μέσα που επιτρέπουν στον άνθρωπο να ζήσει στο ανθρώπινο υλικό επίπεδο (αιτία/ορθολογισμός) και να πλησιάσει να εισέλθει στον θείο κόσμο (πίστη).

Η πίστη και ο ορθολογισμός, όπου υπάρχουν, ζωντανές και βαθιές στη συνείδηση του ανθρώπινου όντος, είναι οι δύο δυνάμεις που ο Θεός μας έδωσε για να ανέλθουμε από την ζώωδη γήϊνη κατάσταση, προς Αυτόν. Διότι έτσι θα κατανοήσουμε επιτέλους, όλα αυτά που ο Χριστός «ο θεάνθρωπος», είπε, έκανε και εκτός των άλλων βίωσε για να επιστρέψει στον Πατέρα Του.

Το αξίωμα του Θεού είναι συγχρόνως ορθολογισμός και πίστη, αφού στο ερώτημα: «ποιός με έκανε?» δεν μπορώ παρά να απαντήσω: «Ο Θεός», δείχνοντας με αυτήν την απάντηση, μία δύναμη απροσδιόριστη, ανώτερη από τον άνδρα και την γυναίκα.

Είναι μία δύναμη, που υλικά με έκανε να γεννηθώ, και επίσης θα με κάνει να πεθάνω, αλλά που πνευματικά θα με ωθήσει σε έναν ανώτερο κόσμο.