



Εκδοση «Μητική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θυσιαστήριου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Το γεγονός ότι περπατούμε με δύο πόδια και ότι σκεπτόμαστε με το μυαλό μας άπειρα πράγματα, μας ωθεί στην ψευδαίσθηση ότι είμαστε, ποιός ξέρει τί.

Στην πραγματικότητα είμαστε κάτι μικρό. Κοιτώντας το φυσικό μας σώμα, είμαστε ζώα ανώτερου βαθμού από τα άλλα ζώα, σε αντιδιαστολή των οποίων έχουμε κάτι πολύ σημαντικό που αποκαλούμε νοημοσύνη.

Είναι καλό να θυμόμαστε ότι καθένας από εμάς, θα πρέπει να εντρυφήσει στην εσωτερικότητά του, γιατί, μονάχα σε αυτήν μπορούμε να βρούμε το «εγώ» μας που αποκαλούμε Πνεύμα, και ότι, εάν μάθουμε να εξετάζουμε προσεκτικά, με υπομονή, νοημοσύνη και σεμνότητα, θα έρθει η ημέρα κατά την οποία, επιτέλους, θα κατανοήσουμε ποιοί είμαστε πραγματικά, γιατί βρισκόμαστε πάνω στη Γη και πού θα πάμε μετά τον θάνατο. Προσοχή, όμως. Μόλις κοιτάξουμε μέσα μας, θα κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να δούμε τίποτε απολύτως. Αυτό δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει. Αντί να κατευθύνουμε την εξυπνάδα μας, μόνον προκειμένου να βελτιώσουμε την υλική ζωή μας, πρέπει την κατευθύνουμε κυρίως με αγάπη και αποφασιστικότητα, προς την εξέταση της εσωτερικότητάς μας, προς την οποία καθαρίζοντάς την από όλες τις συσσωρευμένες σκουριές, δια μέσου των γενεών, θα μπορέσουμε να ανέλθουμε σκαλί-σκαλί την κλίμακα της «γνώσης» η οποία θα μας επιτρέψει να βρούμε το σημείο του Θεού στην καρδιά μας.

Η «Αλήθεια» και η «Σοφία» που είναι «Δικαιοσύνη», που είναι «Φως», που είναι η «Θεία Αίσθηση», πρέπει να αναζητηθούν μέσα στην καρδιά μας, διαμέσου του δρόμου της σεμνότητας και της αγάπης προς τον Θεό.

Ο Τύπος μας, μας διδάσκει τον διαλογισμό πάνω σε όλες τις αδυναμίες που μας ταλαιπωρούν. Φυσικά ο διαλογισμός θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια και, κατά το δυνατόν μισή ώρα την ημέρα, στην σιωπή, πάνω σε μία από τις αδυναμίες μας, μέχρι να την μετασχηματίσουμε σε αρετή.

Εάν δεν διαλογισθούμε, δεν θα μάθουμε ποτέ ποιοί είμαστε. Χρειάζεται μέθοδος, υπομονή και θέληση.

Ο Αρχαίος και Αρχέγονος Ανατολικός Τύπος Μισραήμ και Μέμφις, ο οποίος θεωρεί τους βαθμούς μόνον σαν καταστάσεις συνείδησης, και ποτέ ως σημεία εξουσίας, μας διδάσκει να εξαγνίσουμε το «μαύρο» που βρίσκεται εντός μας, μέχρι να γνωρίσουμε ποιοί είμαστε, από πού ερχόμαστε, γιατί πρέπει να πεθάνουμε κάποια στιγμή, και πού κατευθυνόμαστε.

Είναι καλό, να μην λησμονούμε ότι η τυπική μας συνεδρίαση ξεκινά με την επίκληση στον Θεό, έτσι ώστε να διευθύνει τις εργασίες μας δια μέσου του Σεβασμίου Διδασκάλου.

Πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι, όλοι μαζί έχουμε, επίσης, το καθήκον να εποπτεύουμε τον Τύπο μας σε αυτήν την ειδική εποχή, κατά την οποία η Κάλι Γιούγκα, ωθούμενη από δυνάμεις υλικές, τείνει να αναστατώσει όλη την προσπάθεια μελέτης της ανθρώπινης ψυχής και της αναζήτησης της Αλήθειας.