



Εκδοση «Μυητική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo

Αναρωτηθήκατε ποτέ: «Ποιός είμαι εγώ?» Εάν το έχετε ήδη κάνει, μήπως βρήκατε απάντηση?

Εγώ έκανα αρκετές φορές αυτήν την ερώτηση, αλλά ποτέ δεν πήρα απάντηση, ούτε σαφή, ούτε ακριβή.

Δεν έμαθα και δεν γνωρίζω ακόμα να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, φαινομενικά απλή, αλλά με βάθος στην ουσία.

Σκέφτηκα πολύ, και πείσθηκα συνολικά, ότι κανείς δεν θα μπορέσει να δώσει μία σαφή και ακριβή απάντηση, μέχρι την στιγμή κατά την οποία θα κατορθώσει να καθαρίσει όλη την ρυπαρότητα που έχει μέσα του, και η οποία δεν του επιτρέπει να δει στην μοναδική εσωτερικότητά του.

Ο Ιησούς Χριστός, μας έκανε να καταλάβουμε πολύ καθαρά, το τί πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Αυτός, πριν ξεκινήσει το Μεγάλο του Έργο, αποσύρθηκε στην έρημο, όπου ΠΟΛΕΜΗΣΕ, με την ανθρώπινη φύση Του, με την αρνητική Του πλευρά, και μόνον όταν ΕΝΙΚΗΣΕ, ξεκίνησε να ξεδιπλώνει την αποστολή που ο Θεός του είχε εμπιστευθεί, και που ήταν το να γλιτώσει τους ολισθαίνοντες ανθρώπους από την ολική καταστροφή.

Έτσι λοιπόν, ως αναζητήσουμε να κάνουμε κάτι από αυτά που μας παροτρύνει ο Τύπος μας.

Ας εξετάσουμε την ζωή μας, πώς ήταν μέχρι σήμερα, κι ας ψάξουμε να θυμηθούμε όλα τα λάθη και τα κακά που κάναμε όχι μόνο με έργα αλλά και με σκέψεις.

Θα υποφέρουμε σίγουρα, και γιαυτόν ακριβώς τον λόγο, όλοι μας θα καλύτερέψουμε.

Η εσωτερική ισορροπία είναι το να ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε εμάς τους ίδιους και να πλησιάσουμε ακόμη περισσότερο στην Αλήθεια.

Το φως είναι εντός μας και εκεί πρέπει να αναζητήσουμε το απόκρυφο βάθος που είναι κρυμμένο, περιορίζοντας το μαύρο των ελαττωμάτων μας και των διαστροφών μας.

Θα πρέπει να περιορίσουμε τις επιδράσεις με τις οποίες εμείς οι ίδιοι τροφοδοτούμε την εσωτερικότητά μας, προκειμένου να εμφανισθούμε διαφορετικοί από τους άλλους, πιο έξυπνοι και πιο αξιοσέβαστοι.

Οφείλουμε να καθαρίσουμε όλο το μαύρο που βρίσκεται μέσα μας. Εάν το πράξουμε αυτό, Ο Θεός Πατέρας μας θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αυτό που σε άλλη περίπτωση δεν θα κατανοούσαμε ποτέ.

Εάν δεν γνωρίζουμε ποιοί είμαστε εμείς, πώς θα γνωρίσουμε τους άλλους?