



Έκδοση «Μητρική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής  
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - [www.misraimmemphis.gr](http://www.misraimmemphis.gr)

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ**

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο  
Sebastiano Caracciolo

Θεωρώ χρήσιμο, κατά καιρούς, να θυμίζω στις αδελφές και τους αδελφούς, την Ερμητική βάση του Τύπου μας, διαμέσου της οποίας οι αδελφοί της Αρχαίας Αιγύπτου, μας μετέδωσαν τον ορθό δρόμο για την «απελευθέρωση».

Οι πραγματικοί Ερμητιστές, δείχνουν τον Ερμητικό δρόμο, δεν είπαν ποτέ, δηλαδή, ότι είναι ανάγκη να ανακαλύψουμε τον χρυσό ως βαρύτιμο υλικό που υπάρχει στην φύση.

Για τους Ερμητιστές, ο αλχημικός χρυσός, δεν ανήκει στην ύλη, και δεν έχει καμμία σχέση με τον χρυσό των ορυχείων, ούτε με άλλου υλικού τύπου χρυσό.

Οι Ερμητιστές, είπαν ότι πρέπει να κατασκευάσουμε τον χρυσό δια μέσου του μετασχηματισμού των μετάλλων. Το πρόβλημα βρίσκεται στην εξήγηση της φράσης «μέταλλα προς μετασχηματισμό».

Για μας, ο χρυσός για τον οποίο ομιλούμε, δεν είναι αυτός που ανευρίσκεται στις σπηλιές των ορυχείων, ούτε, ακόμη ακόμη που θα μπορούσε να εξαχθεί από ταπεινά μέταλλα. Είναι αυτός που ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να κατασκευάσει, δρώντας συνολικά σύμφωνα με την ακροστοιχίδα V.I.T.R.I.O.L. (Visita Interiora Terra, Rectificando Invenies Occultum Lapidem). Δηλαδή: «Επισκέψου το εσωτερικό της γής, και ανορθώμενος να ανακαλύψεις την κρυμμένη λίθο».

Τα σπήλαια των μεταλλείων, για τα οποία μιλούν οι αλχημιστές, είναι ο εσωτερικός μας κόσμος, ενώ τα μέταλλα είναι τα διάφορα καλύμματα, τα οποία το ένα πάνω στο άλλο, καλύπτουν τις αρετές μας, μετασχηματίζοντάς τες σε ελαττώματα και πάθη.

Αυτό είναι το μαύρο, πιο μαύρο και από το μαύρο, που κατασκευάστηκε από τα πολλά καλύμματα, από τα οποία ο εσωτερικός μας κόσμος, πρέπει να «απελευθερωθεί».

Ομως, το να απελευθερώσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, δεν είναι απλό. Θα πρέπει να αφιερώσουμε μία ολόκληρη ζωή, και ίσως και ακόμη περισσότερο, ιδιαίτερα σήμερα που είμαστε στο τέλος της Κάλι Γιούγκα (\*), κατά την οποία λίγοι μόνον άνθρωποι, αφιερώνουν κάποιο από τον πολύτιμο χρόνο τους για την αναζήτηση της αλήθειας, στον εσωτερικό τους κόσμο.

Μόνον όταν μέσα μας όλα θα έχουν γίνει Φως, θα βρούμε την κρυμμένη λίθο, την αλήθεια, τον φιλοσοφικό χρυσό

(\* ) *Kali Yuga*: Έτσι ονομάζεται η εποχή του Σιδήρου την οποία διανύουμε, της οποίας βρισκόμαστε στο τέλος της, αναμένοντας μία νέα εποχή ΧΡΥΣΟΥ