



Margaret Bloodgood Peeke



Η Margaret Bloodgood Peeke γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 1838 και πέθανε στις 2 Νοεμβρίου 1908. Ταξίδεψε πολύ στην Περσία, στους Αγίους Τόπους, στην Αίγυπτο, στην Πάτμο, στη Μαδέρα και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να συναντήσει μορφωμένους μυστικιστές. Όλον τον πλούτο γνώσεων που συγκέντρωσε κατά τα ταξίδια της και κατά τις προσωπικές της μελέτες, τον μοίρασε απλόχερα και μ' όλην της την καρδιά σ' όσους πεινούσαν και διψούσαν για γνώση. Ορίστηκε από τον Papyrus ως Γενική Επιθεωρήτρια του Μαρτινιστικού Τάγματος για την Αμερική. Ήταν μέλος των Μπαχάϊ, και της Γαλλικής Μαρτινιστικής Ροδοσταυρικής Αδελφότητας, καθώς και Θησαυροφύλακας της Ερμητικής Εταιρείας «Φως της Γαλλίας».

Υπήρξε διάσημη διδασκάλισσα του εσωτερισμού και ιδιαίτερα της Ερμητικής Φιλοσοφίας. Ως Γενική Επιθεωρήτρια του Μαρτινιστικού Τάγματος στις Η.Π.Α. , έγραψε αρκετά έργα σχετικά με τα Ταρώ και την Καββαλιστική Τέχνη, στα οποία προσπάθησε να ερμηνεύσει τις εσωτερικές αρκάνες κι' όχι να τις αποκρύψει. Γράφοντας το βιβλίο αυτό, είχε ως σκοπό να, δώσει "τους χαιρετισμούς της συμπαντικής ειρήνης σ' όσους αγαπούν τον νόμο και αναζητούν την αλήθεια και την γνώση, γιατί σ' αυτούς θα προστεθούν τα πάντα, και οι δυνάμεις, και η εξουσία, και το φως, γιατί τίποτε από τα όσα μπορεί να συλλάβει η σκέψη ή η ανθρώπινη διάνοια δεν είναι αδύνατο..."

Όπως συνήθιζε να διδάσκει ίδια: "Η αγάπη και το φως είναι το κληρονομικό δικαίωμα της ανθρώπινης γενεάς και ανήκει δωρεάν σε όλους. Η ηχώ των αγαθών λόγων, απ' την στιγμή που εκπέμπονται, δονούνται αιωνίως στην χώρα. Οι πύλες των ναών είναι ανοικτές. Να εισέλθεις."

Άφησε μεγάλο γραπτό έργο, ανάμεσα δε στα βιβλία της ξεχωρίζουν το «Γεννημένη από φωτιά», το «Η Εστιάδα Ζένια» και το «Η Καββαλιστική τεχνική των γραμμάτων και των αριθμών».