



Εκδοση «Μητρική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θυσιαστηρίου της Αδριατικής
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - www.misraimmemphis.gr

Η ΑΝΤΙΜΥΗΣΗ

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο
Sebastiano Caracciolo 33° 90° 97°

Οφείλουμε να συμπεριφερθούμε, όχι μόνον, προσανατολισμένοι προς μία απαραίτητη καθοδήγηση έτσι ώστε ο Τύπος να συνεχίσει την λειτουργία του, αλλά κυρίως, προς την ενδυνάμωση, σε καθέναν από εμάς, ορισμένων παραδοσιακών αξιών σεμνότητας, εγρήγορσης και δικαιοσύνης, τις οποίες οφείλουμε να διατηρήσουμε πάντοτε ζωντανές εντός μας, και οι οποίες θα μας προστατέψουν προκειμένου να αποφύγουμε πιθανές επικίνδυνες εκτροπές, οι οποίες, θα επαναφυπνίσουν εντός μας την αντιμύηση. Αντιμύηση η οποία θα ωθήσει και θα κατευθύνει τις ενέργειές μας προς την βεβηλότητα, υποσχόμενη μία απατηλή ισχύ, άχρηστη και επιβλαβή.

Δυστυχώς, κάπου κάπου, εμφανίζεται κάποιος δυσαρεστημένος και απογοητευμένος, ο οποίος, μην έχοντας κατανοήσει ολοκληρωτικά την εσωτερικότητα του Τύπου μας, αφυπνίζει εντός του μία φιλοδοξία που θα τον ωθήσει στην αναζήτηση μιάς ισχύος η οποία δεν μας αφορά.

Έχοντας ως σκοπό την καταπολέμηση και την νίκη επί της προαναφερόμενης φιλοδοξίας, είναι αναγκαίο όλοι αυτοί που αποτελούν μέλη του Τύπου μας, και κυρίως, εκείνοι που έχουν ως αποστολή την διοίκησή του, να αποτρέπουν κάθε φιλοδοξία, ασκώντας και βεβαιώνοντας την Ενότητα (η οποία δεν είναι άρνηση ή μωρία, όπως κάποιοι θα θεωρούσαν) η οποία είναι επαγρύπνηση και αίσθηση Αλήθειας. Εάν η ζωή είναι δρομολογημένη προς την μύηση, είναι αναζήτηση των ελαττωμάτων, παθών και αδυναμιών που έχουν φωλιάσει στην προσωπικότητα στην οποία απαιτείται να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες επιδιορθώσεις, προκειμένου κάθε ελάττωμα, κάθε αδυναμία και κάθε πάθος, να μετασχηματισθούν στην αντίστοιχη αντίθετη πολικότητα.

Για αυτόν τον λόγο, η φιλοδοξία πρέπει να κατευθυνθεί προς την «Ταπεινότητα».

Με την ευκαιρία αυτή, ο Ιησούς, μιλώντας είπε: *«Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών»*

Πτωχός στο πνεύμα δεν είναι βέβαια ο ανεγκέφαλος ή ο ελλιπής σε γνώσεις ή ο,τιδήποτε άλλο ενδεχομένως μειωτικό της νοημοσύνης. Πτωχός τω πνεύματι μπορεί να είναι ο πανέξυπνος, που αισθάνεται μηδαμινός μπροστά στη σοφία του Θεού. Πτωχός τω πνεύματι είναι αυτός που δεν φοβάται να σταθεί μπρος στα λάθη του και να τα «σηκώσει».

Αυτός που αρνήθηκε να ζήσει σαν τους "έξυπνους" και να γίνει "επιτυχημένος" για να εισπράξει το μπράβο των βολεμένων. Αυτός που αρνήθηκε τη δόξα των ανθρώπων. Είναι αυτός που πήρε την απόφαση να ζήσει για μία Αγάπη θυσιάζοντας πολλές άλλες. Πτωχός τω πνεύματι ήταν ο Γλαύκος, ο ομηρικός ήρωας, που δέχτηκε ν' ανταλλάξει τα χρυσά του όπλα με τα χάλκινα του Διομήδη για χάρη της φιλίας τους. Πτωχοί τω πνεύματι είναι πολλοί απ' αυτούς που ο κόσμος θεωρεί ανόητους, γιατί δεν συμβιβάστηκαν με δικά του μέτρα και σταθμά, γιατί απλά του πήγαν κόντρα. Αυτός που έβαλε το Εσύ πάνω από το Εγώ.