



Εκδοση «Μυητική Αφύπνιση» του Κυρίαρχου Μεγάλου Θουσιαστηρίου της Αδριατικής  
του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Misraim και Memphis - [www.misraimmemphis.gr](http://www.misraimmemphis.gr)

## **ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ**

Από τον Κυρίαρχο Μεγάλο Γενικό Ιεροφάντη, Κυρίαρχο Μεγάλο Διδάσκαλο  
Sebastiano Caracciolo

Είμαι βέβαιος ότι, τουλάχιστον ορισμένες φορές, έχετε θέσει στον εαυτό σας την ερώτηση «Ποιός είμαι?».

Ο καθένας από εμάς, γεννιέται, αναπτύσσεται, μαθαίνει τόσα πράγματα, καρπός προσωπικής εμπειρίας αλλά και άλλων.

Όλοι, έχουμε λιγότερο ή περισσότερο, εξαπατηθεί, νομίζοντας ποιοί είμαστε, αλλά στην πραγματικότητα, κανείς μας δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση.

Φτωχή Ανθρωπότητα, που αντί να αναζητά τον Θεό και την ταυτότητά της, αναζητά χρυσό, σεξ, ναρκωτικά, δύναμη, που δεν έχει την αίσθηση της αιδούς, και ζει σε συνεχή αναζήτηση ισχύος, πλουτισμού, αποβλάκωσης λεκτικής και ακουστικής, μικροψυχίας, που δικαιολογεί κάθε ανηθικότητα, που έχει χάσει την ικανοποίηση της Ζωής, την χαρά της φιλίας, της χείρας βοήθειας, της οικογένειας, που θέλει μόνον να νικά, και δεν έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει, πιστά οποιαδήποτε κατάσταση.

Σε όλη τη Γη, και ειδικά στην Δυτική Ευρώπη, το μεγάλο μέρος των ανθρώπων, δεν έχει πιά την θέληση και την δύναμη της θυσίας.

Η ανθρωπότητα της Δύσης, πρέπει να σταματήσει να μιλάει συνεχώς για Ελευθερία, η οποία είναι μία ουτοπία, απραγματοποίητη πάνω στη Γη.

Είναι ανάγκη να μιλήσουμε για αξίες, για αρετές, για αγάπη προς τους άλλους και τον εαυτόν μας, για θυσίες. (Ακόμη και ο Χριστός, ο αδελφός μας Ιησούς, θυσιάσθηκε στον σταυρό, για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας).

Οφείλουμε να σκάψουμε μέσα μας, και να μειώσουμε ό,τι μας καθλώνει στην υλικότητα της ζωής.

Κάθε βράδυ, πριν την ανάπαυση, πρέπει να αφυπνίζουμε μέσα μας την αληθινή σημασία της ζωής, την πνευματική πλευρά, για να γνωρίσουμε ποιοί πραγματικά είμαστε, γιατί είμαστε πάνω στη Γη, γιατί γεννηθήκαμε, γιατί θα πεθάνουμε, από πού ήρθαμε και πού θα πάμε.

Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα έλθει η ημέρα της απάντησης.